



Ένα πρωινό με την Α.Μ. τον
Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής
και πάσης Κύπρου κ.κ.
Χριστόστομο Β'...





«...Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση μας παρουσιάζονται πολλά προβλήματα λόγω και της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας ...»

Οι απόψεις του πολλές φορές τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά της κυπριακής κοινωνίας. Η γλαφυρότητα και η επιχειρηματολογία του αποπλίζουν τους συνομιλητές του που πολλές φορές σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Οι απόψεις του για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου, την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, αλλά και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, κρίθηκαν από πολλούς, αρμόδιους και αναρμόδιους.

Μακαριότατε ας αρχίσουμε τη συνέντευξη μας αυτή με μια αναφορά στο μέλλον. Ποια είναι τα μέτρα που θα εφαρμόσει η Εκκλησία για να προσεγγίσει τους νέους και να τους φέρει κοντά στην εκκλησία;

Οι νέοι αποτελούν μια από τις προτεραιότητες μου, τους σκέφτομαι και προσεύχομαι για αυτούς. Έπρεπε όμως πρώτα να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητες που υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πορεία των ως τώρα. Θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα προγράμματα για τους νέους και πρώτα η ίδρυση Θεολογικής Σχολής. Θέλουμε να κάνουμε πρότυπα σχολεία. Από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Μελετάται επίσης η ίδρυση Κέντρων Νέων σε όλη την περιφέρεια της Λευκωσίας. Όλα όμως αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε είκοσι τέσσερις ώρες. Κάνουμε σκέψεις και μελέτες, γιατί θέλουμε να βαδίζουμε σταθερά και προσγειωμένα.

Αυτή την περίοδο, να τολμήσω να πω ότι, βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα για τις απόψεις και τις θέσεις σας





για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Πέστε μας περιληπτικά, ποιες είναι οι θέσεις σας;

Εμείς θέλουμε μια παιδεία αναβαθμισμένη, να στέκει ψηλά και να προετοιμάζει τους νέους μας καταλλήλως για να μπορούν ομαλότατα να μπουν στην κοινωνία που ζούμε. Οι νέοι θα πάρουν τη σκυτάλη από εμάς για να δίνουν σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα την μαρτυρία του Έλληνα και του Χριστιανού. Επιθυμούμε μια ελληνοχριστιανική παιδεία, όπως ήταν και κατά τη διάρκεια των αιώνων και είχαμε άριστα αποτελέσματα.

Υπήρξαν στιγμές και στο παρελθόν που πολλές φορές η Εκκλησία είχε κατηγορηθεί ότι ξεφεύγει από τον ποιμενικό της στόχο, όπως το να συσσωρεύει πλούτο και να μη βοηθά. Ποια η άποψη σας;

Η Εκκλησία έχει λεφτά και βοηθά. Καθημερινά φεύγουν από την Αρχιεπισκοπή δέκα χιλιάδες ευρώ ημερησίως προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά τα λεφτά ξοδεύονται για τους φτωχούς, για αρρώστους αλλά και για υποτροφίες. Η Εκκλησία με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσει και εκεί που πρέπει να δώσουμε την μαρτυρία της φιλανθρωπίας στην κοινωνία μας, θα τη δώσουμε πολύ έντονα.

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα προχώρησε σε ένα παραγκωνισμό της πνευματικής και σφαιρικής εκπαίδευσης και κατάληξε σε μια στείρα παραγωγή επαγγελματιών;

Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση μας παρουσιάζονται πολλά προβλήματα λόγω και της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι όμως επί του νυν υπουργού που άρχισαν αυτά. Υπήρξαν και προηγουμένως αλλά σταδιακά η κατάσταση χειροτερεύει. Και αυτό γιατί δόθηκαν πολλές ελευθερίες σε παιδιά που δεν είναι σε θέση ακόμα να διακρίνουν την ελευθερία από την ασυδοσία. Εξέλιπε πλέον ο σεβασμός των μαθητών προς τους καθηγητές

τους. Αυτά τα υπερδικαιώματα τους κάνουν να συμπεριφέρονται εν πολλοίς έξαλλα. Πιστεύω ότι, δεν βγάζουμε σωστούς και δημοκρατικούς ανθρώπους. Οι νεαροί λόγω και της ηλικίας τους είναι πιο εύκολο να κάνουν λάθη. Οι νέοι μας θέλουν σωστά προγράμματα και κατευθυντήριες γραμμές. Η φιλελεύθερη πολιτική πρέπει να έχει όρια. Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Πρέπει πλέον, να γίνεται επιλογή των εκπαιδευτικών με εξετάσεις και να καταργηθούν οι κατάλογοι διορισμού.

Μακαριότατε, πιστεύετε ότι ο παραγκωνισμός που γίνεται σε σημαντικά μαθήματα (Θρησκευτικά, Γυμναστική κτλ.) για να αποκτούν οι μαθητές πιο γρήγορα μια ειδικευση, περιορίζει τους πνευματικούς τους ορίζοντες;

Τα μαθήματα που διαπλάθουν τον άνθρωπο δεν πρέπει να καταργηθούν. Αν μάθει λιγότερα μαθηματικά στη στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση, μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος μετά στην ανώτερη εκπαίδευση, ως Μαθηματικός. Η Παιδεία μας πρέπει να είναι ανθρωπιστική γιατί, σήμερα μπορούμε να κάνουμε και ρομπότ για να εκτελούν τις εργασίες μας και πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους με ήθος.

Η σύγκρουση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού με την Εκκλησία δεν πιστεύετε ότι θυματοποιεί τους μαθητές, αφού τους συγχύζει η διχογνωμία;

Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση. Μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία καλό είναι να ακούγονται πολλές απόψεις και η Εκκλησία έχει την άποψη της. Εκείνο για το οποίο ανησυχούμε είναι να μην κάνουν τέτοια προγράμματα που θα ζημιώσουν ανεπανόρθωτα τους νέους μας. Αντιδρούμε στην την παραχάραξη της Ιστορίας μας ■