



Τύποις: Cassouliides masterprinters



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

- 2011 -

† **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,**
ἐλέω Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς
καί πάσης Κύπρου.

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἀγιωτάτης Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάντων ὑμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός Ἀνέστη!»

Μέ τόν χαρμόσυνο αὐτό χαιρετισμό, ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια τό μεγαλύτερο γεγονός τῶν αἰώνων, καί ταυτόχρονα τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἦταν καί πάνω στό Σταυρό ἔκδηλη ἡ παντοδυναμία τοῦ Χριστοῦ, ἔστω καί ἂν οἱ σταυρωτές θεώρησαν τό Σταυρό ὡς τήν τέλεια ἀδυναμία Του. Τήν παντοδυναμία Του αὐτή διαλάλησαν καί αὐτά τά στοιχεῖα τῆς φύσεως: Ὁ σεισμός, ὁ σκοτασμός τοῦ ἡλίου, τό ξέσχισμα τοῦ καταπετάσματος τοῦ ναοῦ. Τήν ὁμολόγησε καί ὁ ἐκατόνταρχος, πού Τόν φρουροῦσε, ὁ ὁποῖος πείσθηκε γιά τή θεότητά Του ἀπό τόν τρόπο, πού παρέδωσε τό πνεῦμα. «*Ἰδὼν ὅτι οὕτω κράζας ἐξέπνευσεν, εἶπεν· ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱός ἦν Θεοῦ*» (Μάρκ. ιε', 39). Ἡ φωνή ἐκείνη ἦταν κραυγή νίκης. Ἀπόδειξη δυνάμεως, καί ὄχι οἱ τελευταῖες ἀδύναμες λέξεις ψυχωραγοῦντος ἀνθρώπου.

Σήμερα, ὅμως, ξεκάθαρα καί περίτρανα διαλαλεῖται σέ ὅλους ἡ ἐξουσία καί ἡ θεότητά Του. Σήμερα ὅλα ἄλλαξαν. Ὅλα πήραν τό ἀληθινό νόημά τους. Ἡ ἀχλύς, πού σκίαζε τά μάτια τῆς ἀνθρωπότητας καί δέν τήν ἄφηνε νά δεῖ τήν πραγματικότητα ξεκάθαρα, αἴρεται. Τά πάντα φωτίζονται, «*οὐρανός καί γῆ καί τά καταχθόνια*». Καί ἐμεῖς, «*Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι*», πανηγυρίζουμε «*Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον*».

Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό σπουδαιότερο γεγονός τῆς Ἰστορίας τῆς ἀνθρωπότητας, διότι ἔλυσε τό δράμα τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου καί μᾶς ἀνοιξε τήν ὁδὸν πρὸς τόν Θεό καί τήν αἰωνιότητα. Μετὰ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὁ θάνατος κυριάρχησε στό γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν ἡ παγίδα, τήν ὁποία ἔστησε ὁ διάβολος, καί στήν ὁποία ἐνέπλεξε τούς ἀνθρώπους. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, «*ἡ παγίς συνετρίβη, καί ἡμεῖς ἐρρύσθημεν*» (Ψαλμ. 123,7). Ὁ θάνατος δέν ὀρίζει πιά τό σύνορο τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἕνας σταθμός, πού μᾶς ὀδηγεῖ «*ἀπό τά λυπηρότερα πρὸς τά θυμηδέστερα*».

Μέ τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Χριστός ἀναχαίτισε τήν πνευματική παρακμή, τήν ἠθική σήψη καί τή διάλυση τῆς ἀνθρωπότητας. «*Ζωὴν χαρισάμενος*» εἰς αὐτήν, τῆς ἔδωσε καί τή δύναμη, γιά νά μπορέσει νά ἐπιτελέσει τόν ὑψηλό προορισμό της. Ἐναν προορισμό, πού δέν ἐξαντλεῖται στά γήινα καί στή ζωώδη εὐμερία. Γι' αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συστήνει: «*Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε... τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπὶ τῆς γῆς*» (Κολ. γ' 1-2).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔδωσε νέα προοπτική καί στόν παρόντα βίον. Εἰσήξε στόν κόσμον τήν ἐλπίδα καί τό μήνυμα τῆς τελικῆς κατίσχυσης τοῦ δικαίου ἐπὶ τῆς ἀδικίας, τῆς χαρᾶς ἐπὶ τῆς θλίψεως, τῆς εἰρήνης ἐπὶ τοῦ πολέμου. Κοντά στόν ἄνθρωπο εὐρίσκεται πλέον παρών καί ὁ Ἀναστάς Κύριος, ὁ Ὅποιος, ὅπως στίς κατηφεῖς Μυροφόρες, ἔτσι καί στοὺς πενθοῦντες ἀπευθύνει τό «*Χαίρετε, παύσασθε τῶν δακρῶν*». Ὅπως στοὺς ἔντρομους μαθητές, ἔτσι καί σέ ὅλες τίς ταραγμένες ψυχές λέγει: «*εἰρήνη ὑμῖν*». Καί σέ ὅλους τούς ταλαιπωρημένους τῆς ζωῆς διαμηνύει: «*ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος*» (Ματθ. κη', 20).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ «*κλητὴ καί ἀγία ἡμέρα*» τῆς ὑμνολογίας μας ἐπισκιάζεται γιά τριανταεπτὰ ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τήν κατοχὴ τῆς πατρίδας μας. Ἐορτάζοντας «*Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριο*», δέν μπορούμε νά παραβλέψουμε ὅτι περνοῦμε ἀκόμη τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τῶν παθῶν μας. Παρά τὴ δοκιμασία μας αὐτὴν, ὅμως, δέν ἀπελπίζομαστε. Ἀκριβῶς, γιατί τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ εἶναι μήνυμα τῆς τελικῆς κατίσχυσης τοῦ δικαίου. Αὐτό δέν σημαίνει, βέβαια, παθητικὴ παρακολούθηση τῶν γεγονότων, οὔτε καί ὑποστολὴ τῆς σημαίας τοῦ ἀγῶνα. Ἀντίθετα, μάλιστα, τονίζει τὴν ἀνάγκη ἐπαγρύπνησης καί ἀγωνιστικότητας, ἐγρήγορης συνειδήσεων καί συναίσθησης εὐθύνης.

Ὁδυνηρές καί συνεχεῖς ὑποχωρήσεις τῆς πλευρᾶς μας δέν βρῆκαν, δυστυχῶς, ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἀντίθετα, ἡ κατοχικὴ δύναμη μεταθέτει συνεχῶς τούς στόχους της καί σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα ἡ τελικὴ ἐπιδιώξή της, πού δέν εἶναι ἡ συνομοσπονδία, οὔτε ἡ διχοτόμηση, οὔτε τὰ δύο κράτη, ἀλλὰ ἡ πλήρης τουρκοποίηση τῆς νήσου μας καί ἡ ἐκδίωξη τοῦ λαοῦ μας. Ὁ συνεχιζόμενος ἐποικισμός, πού συνιστᾷ ἔγκλημα πολέμου, καί ἡ ἀπὸ θέσεως ἰσχύος ἐμμονὴ τῶν Τούρκων στὴν ἀναγνώριση τῶν τετελεσμένων, δέν ἀφήνουν -ἂν θέλουμε νά διατηρήσουμε τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπειά μας- περιθώρια διαπραγματεύσεων.

Τό ἀπαίσιο πρόσωπο τῆς κατοχῆς γίνεται ὄλο καί πιὸ εἰδεχθές. Καταπατώντας καί τὰ στοιχειωδέστερα δικαιώματα τῶν ἐγκλωβισμένων μας, οἱ Τούρκοι ἀπαγόρευσαν τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν ἡμέρα τῆν Χριστουγέννων, τὸν περασμένο Δεκέμβριο. Καί δρώντας ἀλαζονικά, συνέλαβαν παράνομα, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, κληρικούς καί Εὐρωβουλευτές, ὅταν αὐτοὶ ἐπισκέφθηκαν κατεχόμενο ναὸ μας στὴν Ἀμμόχωστο. Καί ἐπὶ πλέον, ἀρνοῦνται νά ἐπιτρέψουν τὴ συντήρηση τῶν κατεχόμενων ναῶν μας, σέ μιά προσπάθεια ἐξάλειψης κάθε Ἑλληνικῆς καί Χριστιανικῆς μαρτυρίας τοῦ παρελθόντος τῆς κατεχόμενης περιοχῆς.

Θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν μᾶς μένει ἄλλη ἐπιλογή ἀπὸ τὴν ἐπανατοποθέτηση τοῦ προβλήματός μας, ὡς προβλήματος εἰσβολῆς καί κατοχῆς. Θά πρέπει ὅλοι, ὡς ἕνας ἄνθρωπος, νά ἐμμεῖνουμε ἀταλάντευτοι στὴν ἐφαρμογὴ καί γιά μᾶς τῶν ἀρχῶν τῆς Ἐνωμένης Εὐρώπης καί τοῦ Ὄργανισμοῦ Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Μόνο ἔτσι θά φανοῦμε γνήσια τέκνα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐνεύρωσε ἑκατομμύρια μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴ ζωὴ τους γιά τό ἰδανικὸ τῆς πίστεως. Αὐτὴ ἐμφύχωσε καί τούς προγόνους μας, πού ἀνέλαβαν τό 1821 καί τό 1955 τὸν τιτάνιο ἀγῶνα τῆς ἀπελευθέρωσης. Αὐτὴ συντήρησε, μέ τό δράμα καί τὴν ἐλπίδα της, καί γενεές ὁλόκληρες τῶν ὑποδοῦλων Κυπρίων. Τό μήνυμά της ἄς ἐμψυχώσει καί ἐμᾶς, ὥστε, παραβλέποντας τίς δυσκολίες, νά προχωρήσουμε στόν ἀγῶνα καί νά ἐπιτύχουμε καί τῆς πατρίδας μας τὴν Ἀνάσταση.

Μέ τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως νά οἰσθηλατεῖ τίς σκέψεις μας καί νά τίς ὠθεῖ πρὸς ὑπέρβαση τῶν σημερινῶν δυσκολιῶν καί πρὸς ἐνατένιση ἑνὸς ἐλπιδοφόρου μέλλοντος, ἀπονέμουμε σέ ὅλους τὴν πατρικὴ εὐλογία μας καί ἀπευθύνουμε τὸν χαιρετισμὸ τῆς ἀγάπης μας. Στέλλουμε μήνυμα ἐγκαρτέρησης στοὺς πρόσφυγες, στοὺς συγγενεῖς τῶν ἀγνοουμένων, στοὺς ἡρωϊκούς ἐγκλωβισμένους μας καί σέ ὅσους ἔχουν πληγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ὕφεση τῶν ἡμερῶν μας.

Τῷ δέ Ἀναστάντι Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ καί τῷ τοῦ Ἄδου καταλύσαντι κράτος, δόξα, τιμὴ καί αἶνος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἰερά Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
 Ἅγιο Πάσχα 2011.

Διάπυρος ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι εὐχέτης

Γ' Ἰωάννης Χρυσόστομος

ΣΗΜ.: Οἱ Ἐφημέριοι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιά τὴν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου μετὰ τό ἐωθινὸ Εὐαγγέλιο καί τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ὁποσοδήποτε πρὸ τῆς μεγάλης συναπτῆς, στήν ἐξέδρα, ὅπου θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.