

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ(*)

Τίμιον Πρεσβυτέριον,
 'Ελλόγιμοι κ. Ἐπιθεωρητές,
 Ἀγαπητοί συνάδελφοι,

Μέ ίδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ σήμερα μέ τούς ἀγαπητούς συναδέλφους Θεολόγους. Εὔχομαι πλουσίαν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὑγείαν τήν κατ' ἄμφω καί δυνάμεις, σωματικάς καί πνευματικάς, γιά τό δυσκολότατο μέν, ἀλλά ὑπέροχο ἔργο πού ἐπιτελεῖται στά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Γιά ὅσους ἐκ τῶν συναδέλφων ἡ ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἐπέτρεψε προσωπική καί οἰκογενειακή δοκιμασία καί περιπέτεια, εὐχόμαστε ὑπομονή, ώσάν τήν ταπεινή ὑπομονή τῶν Ὁσίων μας καί γενναιότητα, ώσάν τήν ἥρεμη γενναιότητα τῶν Μαρτύρων τῆς Μητέρας Ὄρθοδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι γεγικά ἀποδεκτό, ὅτι ὁ Διευθυντής ἐνός Σχολείου Μέσης Γενικῆς Ἐκπαίδευσης (Γυμνασίου ἢ Λυκείου) δέν θά πρέπει νά εἶναι στεγανός οὕτε σέ σχέση μέ τούς Β.Δ. καί τούς Καθηγητές μήτε σέ σχέση μέ τούς μαθητές καί τόν Σύνδεσμο Γονέων: Διακρίνει στούς Β.Δ. δεξιότητες καί ίκανότητες, ἀναδέτει στόν καθένα ξεχωριστά αὐτό πού εἶναι κομμένο καί ραμμένο στά μέτρα του καί τοποθετεῖ τόν καθένα, τόν καταλληλότερο, στήν καταλληλότερη θέση καί ὑπευθυνότητα. Στίς τακτές ἑβδομαδιαίες συναντήσεις του μέ τούς Βοηθούς Διευθυντές ἡ κάθε πλευρά δίνει, ἀλλά καί παίρνει. "Έχουμε τήν ἐσωτερική καί ἐξωτερική ἀνατροφοδότηση τοῦ Διευθυντῆς. Ἐσωτερική ἀνατροφοδότηση τοῦ Διευθυντῆς διά τοῦ Συμβουλίου Διεύθυνσης, τῆς ὁμάδας τῶν Β.Δ., τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου, τοῦ Κ.Μ.Σ., τοῦ Συνδέσμου τῶν Γονέων. Ἐξωτερική ἀνατροφοδότηση διά τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος (περιοχή τοῦ Σχολείου, 'Υπουργεῖο Παιδείας, ΟΕΛΜΕΚ, Ἐκκλησία).

Α'. Ποιός ὁ ἀποτελεσματικός Διευθυντής; Ποιό τό ἀποτελεσματικό Σχολεῖο;

(*) Εἰσήγηση σέ Σεμινάριο Θεολόγων Καθηγητῶν Λευκωσίας, στόν ιερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα (Δασούπολης), 20 Φεβρουαρίου 2006.

‘Ομαδοποιοῦμε τά πολλαπλά καθήκοντα τοῦ Διευθυντῆ σέ οκτώ (8) περιοχές:

1. Ἐφαρμογή καί βελτίωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος.
2. Παρακολούθηση τῆς ἀκαδημαϊκῆς προόδου τῶν μαθητῶν.
3. Καθοδήγηση καί εὐημερία τῶν μαθητῶν.
4. Ἀξιολόγηση καί βελτίωση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Σχολείου.
5. Ἐφαρμογή τῶν κανονισμῶν καί τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς.
6. Εὐπρεπισμός τοῦ σχολικοῦ χώρου, συντήρηση τῶν σχολικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀξιοποίηση τοῦ ἔξοπλισμοῦ.
7. Ἐνημέρωση γονιῶν καί ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων πού ὑπάρχουν στήν περιοχή ἢ στήν κοινότητα. Καί
8. Ὁργάνωση τοῦ ἀρχείου τοῦ Σχολείου.

(Βλ. Χρ. Θεοφιλίδη: «'Ορθολογιστική Ὁργάνωση καί Διοίκηση Σχολείου»).

Αύτή εἶναι ἡ ἀκτινογραφία τοῦ ἀποτελεσματικοῦ Διευθυντῆ. Ἀποτελεσματικό Σχολεῖο εἶναι αὐτό πού ἔχει καθαρή εἰκόνα πρός τά πού πηγαίνει. "Εχει ψηλά, ποιοτικά ἐπίπεδα μάθησης καί προσέχει σχολαστικά τήν ἵση κατανομή ψηλῶν ἐπιδόσεων καί τόν ἀριθμό τῶν ἀρίστων σέ κάθε τμῆμα τῆς αὐτῆς τάξης.

Β'. Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν - Διαπροσωπικές σχέσεις.

Στόν Καθηγητικό Σύλλογο ὁ ἀποτελεσματικός Διευθυντής εἶναι ἀνθρώπινος, προσηνής καί προσιτός, αὐστηρός ὅταν ἐπιβάλλεται, καθοδηγητικός, ποτέ οὐραγός, ἀνθρωπος ἀγάπης καί καλωσύνης, ἀλλά καί δικαιοσύνης. Τά μικρά καί τά ἀσήμαντα, γράφει ὁ Ὄδυσσεας 'Ἐλύτης, χαρακτηρίζουν καί σχηματίζουν, ἀλλά καί χρωματίζουν τό σύνολο.

Οἱ μικρές ψηφίδες (ἀσήμαντες ἐκ πρώτης ὄψεως) ἔχουν βαρύτητα καί σημασία. 'Ο Διευθυντής διά τῆς Κοσμητείας θά δώσει στό χῶρο τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου τήν ὁμορφιά τῶν ἀπλῶν, ἴσως, ἀλλά ἀναγκαίων προϋποθέσεων γιά μιά ὅσο γίνεται εὐχάριστη γωνιά πνευματικῆς ἐργασίας, ἀνάσας καί ἀνθρωπίνων σχέσεων σέ ἔνα διάλειμμα, σέ μιά κενή περίοδο. "Οταν γιορτάζει συνάδελφος, ὁ ἀποτελεσματικός Διευθυντής δέν μπορεῖ νά τό ἀγνοεῖ μήτε παραλείπει νά συγχαρεῖ συναδέλφους γιά μιά ὡραία ἐνδοσχολική ἐκδήλωση, γιά μιά μικρή ἢ μεγάλη σχολική ἐπιτυχία. Εἶναι παρά τό πλευρόν τῶν νεοδιορισμέντων. 'Επιζητεῖ ἀκόμη τή γνώμη παλαιοτέρων Καθηγητῶν πάνω σέ ἴδιόμορφες περιπτώσεις!

Γ'. Συνεργασία Διευθυντή καί Μαθητῶν.

Ο Διευθυντής εἶναι τόσο κοντά στούς μαθητές τοῦ Σχολείου του όσο χρειάζεται νά τόν αἰσθάνονται «οἰκεῖο» καί τόσο μακριά τους όσο χρειάζεται νά τόν σέβονται καί νά διατηρεῖται στό χώρο τῆς σχολικῆς ζωῆς τό πατρικό (ἢ, μητρικό, ἢν πρόκειται γιά Διευθύντρια) καί οἰκογενειακό, θά ἔλεγα, δέος. Συναναστρέφεται καί συνεργάζεται μέ τά Μαθητικά Συμβούλια τῶν Τμημάτων, εἴτε ἀμεσα εἴτε ἔμμεσα, συσκέπτεται μέ τό Κ.Μ.Σ. στήν παρουσία τοῦ καθ' ὑλην ἀρμοδίου Β.Δ. καί ποτέ ἐρήμην του.

Ο ἀποτελεσματικός Διευθυντής πάντοτε δίνει ἐξηγήσεις στά Συμβούλια γιά τήν Α ἢ Β ἀπόφαση, ἢ γιά ποιούς λόγους δέν ἀποδέχεται τή Γ ἢ τή Δ πρόταση καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ποτέ δέν εἶναι δογματικός. Προσοχή χρειάζεται στήν παγίδα πού λέγεται «στεῖρος φιλονεῖσμός». Οι μαθητοπατέρες δέν ἐπιβιώνουν.

Συχνά ὁ ἀποτελεσματικός Διευθυντής πρέπει νά ἀναφέρεται (ὄχι, ἀσφαλῶς, ἄκομψα καί φορτικά) στούς κανονισμούς τοῦ Σχολείου καί τοῦ 'Υπουργείου τῆς Παιδείας καί τοῦ Πολιτισμοῦ καί στίς εἰσηγήσεις - ὑποδείξεις τῶν κ. Ἐπιθεωρητῶν τῶν διαφόρων εἰδικοτήτων.

Στόν Σύνδεσμο Γονέων ὁ ἀποτελεσματικός Διευθυντής εἶναι ἐπεξηγηματικός καί ἀναλυτικός, δέν παραλείπει, βέβαια, νά ύπογραμμίσει (κατά τρόπο εὔσχημο) καί τά ὄρια τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Συνδέσμου αὐτοῦ. Μέ εὐπροσηγορία ἀπορρίπτει ὅ, τι πρέπει νά ἀπορριφθεῖ, καί μέ ἀνοιχτό μυαλό ἀποδέχεται ὅ, τι μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό.

Καλοδεχούμενες οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Συνδέσμου τῶν Γονέων, ἀπαράδεκτες οἱ ὅποιας μορφῆς πιέσεις πρός τή διεύθυνση, πιέσεις πού ἔξοφθαλμα, ἢ ὄχι, θά ὀδηγήσουν σέ περιπέτειες τό Σχολεῖο. Κάποτε συλλαμβάνομε μέλη τῶν Συνδέσμων τῶν Γονέων νά εἶναι ἀπαιτητικά καί ἐπιρρεπῆ σέ μεθόδους παρωχημένων ἐποχῶν (π.χ. γιατί τό παιδί τους νά πάρει φέτος Β στήν Τέχνη, ἐνῶ πέρσι εἶχε Α). Καί νά προχωροῦν σέ παραστάσεις πρός τό Διευθυντή, μέ στόχο βέβαια τόν Καθηγητή.

Καί δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά ύπογραμμίσω, ὅτι τονίζω στούς καθηγητές μου νά εἶναι πάντοτε ἔτοιμοι μέ ἀποδείξεις καί τεκμήρια στά χέρια αἰτιολογώντας γιατί ἐβαθμολόγησαν ἔτσι ἢ ἀλλιῶς τόν Χ ἢ Ψ ἢ Ω μαθητή. Γιατί πέραν τοῦ 'Υπουργείου τό Σχολεῖο μπορεῖ νά δεχθεῖ ἔλεγχο π.χ. ἀπό τήν Ἐπίτροπο Διοικήσεως, ἀπό τήν Ἐπιτροπή Παιδείας τῆς Βουλῆς, ἀπό Συνδέσμους καί Ἐφορείες κ.λπ. Τό Σχολεῖο καί ὁ Διευθυντής του (καί θά ἔλεγα περισσότερο ὁ Θεολόγος Δι-

ευθυντής του) είναι έπάνω όρους κείμενος.

Δ'. Πιστεύω στόν θεσμό τῶν Ἐπιθεωρητῶν καί λόγω ψυχοσύνθεσης καί ἐπειδή πιστεύω, δτι, ὅπως διατηρεῖται αὐτός ὁ θεσμός μέ τίς βελτιώσεις πού τά τελευταῖα χρόνια δέχθηκε (π.χ. ἐνημερώνεται ἐκ τῶν προτέρων ὁ Ἐκπαιδευτικός γιά τήν ήμέρα τῆς ἐπιθεώρησης), ὁ Ἐπιθεωρητής δέν είναι ὁ στεγνός ἀξιολογητής ἡ βαθμολογητής κ.λπ. Στό τρίγωνο Ἐπιθεωρητής - Διευθυντής - Καθηγητής, δταν ὑπάρχει ὁ ἀφ' ὑψηλοῦ ὑπερβολικός καί, ἄρα, στεῖρος ἔλεγχος, προκύπτει ἐκνευρισμός, ἀπογοήτευση, εὐθυνοφοβία, ἀποξένωση καί χαμηλός βαθμός πρωτοβουλίας καί ἀπόδοσης. "Οταν, ὅμως, ὑπάρχει λελογισμένος ἔλεγχος καί εὐελιξία μέ ἐντονο τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο (εἴπαμε «ἀγάπη ἐν δικαιοσύνῃ καί δικαιοσύνη ἐν ἀγάπῃ») ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπιθεωρητῆς ἡ τοῦ Διευθυντῆ στήν τάξη θά είναι γιά τόν καθηγητή καί τό μαθητή σημαντικό γεγονός τῆς σχολικῆς ζωῆς, γόνιμο καί πολλαπλᾶ ὡφέλιμο.

Ο Θεολόγος Καθηγητής θά πρέπει νά είναι φίλεργος, πρᾶος, συνεπής, εὐθύς, ὑποδειγματικός. Ή παρουσία του στίς διάφορες ἐπιτροπές νά μή είναι διακοσμητική, ἀλλά ούσιαστική. Ή, γιά νά τό πῶ μέ ἄλλες λέξεις, ο Θεολόγος Καθηγητής δέν λάμπει διά τῆς ἀπουσίας του ἀπό τή ζωή τοῦ Σχολείου, τήν ἔξω ἀπό τά ὄρια τῆς τάξης. Στόν Καθηγητικό Σύλλογο ὁ λόγος του είναι καίριος, σαφής καί προσεγμένος. Λαμβάνει τόν λόγο, είναι σύντομος καί εὐπροσήγορος.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ὁ Διευθυντής ὀφείλει νά θέτει σκοπούς καί στόχους (πραγματοποιήσιμους) στή σχολική μονάδα, γιά τήν ὅποια ἔχει τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας της: Νά σχεδιάζει καί νά ὀργανώνει τή σχολική ἐργασία. Νά μεταδίδει καί νά ιεραρχεῖ τά σημαντικά πού πρέπει ἔξαπαντος νά γίνουν. Νά ἀποσαφηνίζει τούς ρόλους τοῦ ἡγέτη καί τῶν ὑφισταμένων. Νά θέτει χρονικά πλαίσια πραγμάτωσης τῶν στόχων. Νά ἀποφασίζει γιά τή μέθοδο καί τούς τρόπους ἀξιολόγησης. Νά ὑποδεικνύει στόν ὑφιστάμενο πῶς νά κάνει μιά συγκεκριμένη ἐργασία, καί, τέλος, νά ἐλέγχει ὃν δύντως ἔγινε ἡ ἐργασία.

Καί πρέπει νά τονίσω, πῶς αὐτό πού είναι σημαντικό γιά ἔνα ἡγέτη, δέν είναι τό τί συμβαίνει, δταν είναι ἐκεῖ, στό Σχολεῖο του, ἀλλά τί συμβαίνει, δταν δέν είναι ἐκεῖ. Ἀναντικατάστατος δέν είναι ὁ Διευθυντής. "Αν π.χ. παραστεῖ ἀνάγκη νά λείψει γιά λίγο ἀπό τό Σχολεῖο (Παιδαγωγικό Ἰνστιτούτο, Συντονιστικό Διευθυντῶν, Ὅπουργειο κ.λπ.) καί τό κινητό δέν λέει νά σταματήσει, γιατί ὁ Β.Δ., πού τόν ἀναπληροῖ, ἔχει ἀπορίες τοῦ τύπου «ῆρθε πλανώδιος πωλητής πα-

γωτῶν ἔξω ἀπό τό Σχολεῖο καί οἱ μαθητές στό διάλειμμα ἀγοράζουν· τί νά κάνω; ὁ πωλητής δέν φεύγει ἀπό τά κάγκελα τοῦ Σχολείου», ἀσφαλῶς εἶναι μία ἀπό τίς περιπτώσεις, πού δέν θάπρεπε νά εἴχαμε κινητά...

Ε'. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀφοῦ δέν εἶναι - καί δέν θά τό θέλαμε - Θρησκειολογικό, πρέπει νά ἔχει τή σφραγίδα τῆς ὁμολογίας τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως καί ως τέτοιο θά πρέπει νά διατηρηθεῖ στά Σχολεῖα «πάσῃ θυσίᾳ».

Σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης τό μάθημα, μέ τήν κατηχητική καί ὁμολογιακή του χροιά, ἀναβαθμίζεται. Εἴμαστε μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς "Ενωσης καί θά θέλαμε νά ἀκολουθήσουμε τίς χῶρες της πού ἐπαναφέρουν, ἐνισχύουν καί ἀναβαθμίζουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν παρά πᾶσαν περί τοῦ ἀντιδέτου παραπληροφόρηση, πού περιρρέει τόν ἡμικατεχόμενο τόπο μας.

Μιά ἄθρησκη ἡ θρησκευτικά ἀδιάφορη παιδεία σέ μιά κατείδωλη ἐποχή ἀποτελεῖ ὑψιστο κίνδυνο γιά τή νέα γενιά. Καί εἴμαι ἔξ ἐκείνων πού πιστεύουν, ὅτι ἡ κατά Κύπρον Ἀνατολική Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα θά κάμει τά πάντα, «θά κινήσει γῆν καί οὐρανόν», προκειμένου τό μάθημα νά διατηρηθεῖ στά σχολικά προγράμματα τῆς τουρκοπατημένης καί κουρσεμένης πατρίδας μας ἀλώβητο, ἀναβαθμισμένο καί, γιατί ὅχι, μαρτυρκό (μέ τήν ἔννοια τῆς μαρτυρίας, ἡ καί τού μαρτυρίου ἀκόμη, ἂν τό θελήσει ὁ Θεός).

Δυστυχῶς, τά γεγονότα μᾶς ἔχουν προλάβει. Καί γιά νά μή χαρακτηρισθοῦμε ἀφελεῖς, ἐπειδή εἶναι δυνατόν νά νομισθεῖ, ὅτι, «τῶν οίκιων ἡμῶν ἐμπιμπραμένων», «ἡμεῖς ἀδομεν», πρέπει ἐδῶ καί τώρα νά ληφθοῦν ἀποφάσεις γιά σχέδιο δράσης καί ἀντίδρασης. Ὁ κίνδυνος ἔξοβελισμοῦ τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τή Μ.Ε. δέν εἶναι ante portas. Εἶναι *inte mouros*.

Καί κάτι σάν ύστερόγραφο:

"Εκαμα χρήση τῶν ὄρων «ἀποτελεσματικός Διευθυντής - ἀποτελεσματικό Σχολεῖο», ὅχι γιατί μέ τήν ὀλίγιστη πεῖρα πού διαθέτω ως Διευθυντής εἴμαι ἀποτελεσματικός ἡ διευθύνω ἀποτελεσματικά Σχολεῖο (κάτι τέτοιο θά ἦταν ὑπερφίαλη φλυαρία), ἀλλά γιατί θέλω νά εἴμαι ἀποτελεσματικός καί εὔχομαι, σύν Θεῷ, νά ὁδηγήσω πρός τήν ἀποτελεσματικότητα τό Σχολεῖο μου.

Εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Γυμνασίου - Θεολόγος.**