

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΛΟΓΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ»

‘Η παρουσίαση μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἐκδοτικῆς προσπάθειας ἔχει τή σημασία της ὅταν γίνεται ἀφορμή πνευματικοῦ στοχασμοῦ πάνω στά θέματα τά ὅποια ὁ ἐκδότης συγγραφέας προβάλλει στό ἔργο του.’ Έχει ἀκόμη τή σημασία της ὅταν εῖναι εὐκαιρία ἐκδηλώσεως ὀγάπης καί σεβασμοῦ στό πρόσωπο τό ὅποιο ἐργάσθηκε μέ συνέπεια καί ζῆλο γιά νά καταγράψῃ τίς σκέψεις καί τίς ἀγωνίες του, τούς προβληματισμούς καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τή ζωή καί τή δράση τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τίς ἀνάγκες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἀνθρωποι, ἵδιαίτερα στή σημερινή, τήν ταραγμένη ἐποχή μας. ‘Οταν μάλιστα ὁ συγγραφέας εῖναι ἐπίσκοπος, ἡ παρουσίαση ἔχει ὄφει λετικό χαρακτῆρα καί δηλώνει τή χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τόν λόγο καί τόν τρόπο τοῦ ἐπισκόπου.

‘Η ἐκδηλούμενη πρός τόν ἐπίσκοπο τιμή καί τά őρια τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἔργου προσδιορίζονται ποικιλοτρόπως στήν παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας. ’Αν θά ἥθελε κανείς νά ἐντοπίσῃ τή ρίζα τῆς πρός τόν ἐπίσκοπο τιμῆς καί νά προσδιορίσῃ τό μέτρο τῆς ἐπισκοπικῆς διακονίας, θά ἀρκοῦσε νά καταγράψῃ μερικές μόνο πρωτοχριστιανικές μαρτυρίες, οἱ ὅποιες στή λιτότητά τους ἀποδίδουν μέ σαφήνεια τήν μοναδικότητα καί τή βαρύτητα τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος καί τῆς ἐπισκοπικῆς προσφορᾶς. ’Ετσι, στίς «Ἀποστολικές Διαταγές» ὑπογραμμίζεται ὅτι «ὅ ἐπίσκοπος προκαθεζέσθω ὑμῶν ὡς Θεοῦ ἀξίᾳ τετιμημένος»¹. Ο ἐπίσκοπος εῖναι ὁ λαλῶν «ἡμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ»

1. 2, 26. PG 1, 668A.

(‘Εβρ. 13:7). Γι’ αύτό ό ἄγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ὑπενθυμίζει στούς πιστούς, τούς ἀποδέκτες τῶν ἐπιστολῶν του, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος «ἀγρυπνεῖ ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσων Θεῷ². Πράγματι, στή συνείδηση τῆς Ἀποστολικῆς Ἑκκλησίας καὶ σ’ ὀλόκληρη τήν Ὁρθόδοξη παράδοση ὑπάρχει ἡ ἀκλινής βεβαιότης ὅτι «πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ ἐπίσκοπος ἔχει τήν φροντίδα» καὶ εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲν τήν μοναδική ἀποστολή καὶ εὐθύνη νά διοική τά τῆς τοπικῆς Ἑκκλησίας «ώς Θεοῦ ἐφορῶντος»³. Ἡ ἐπισκοπική, κατά συνέπειαν, διακονία εἶναι πολυσήμαντη καὶ βασική γιά τήν ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή.

Μέσα σ’ αύτό τό θεολογικό πλαίσιο θά πρέπει νά ἐκτιμηθῇ ἡ ἐπισκοπική προσφορά καὶ ἡ διακονία τοῦ προφορικοῦ καὶ τοῦ γραπτοῦ λόγου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἀκριβῶς πάνω σ’ αὐτή τή βάση θά πρέπει πάντοτε νά ἀξιολογῆται ἡ ὅποια ἐπισκοπική διακονία. Γιατί ὅντως τό ἐπισκοπικό ἔργο καὶ ἡ τιμή, πού κατά χρέος πρέπει νά ἀποδίδεται στόν ἐπίσκοπο, κατ’ οὓσίαν ἀναφέρεται στόν δοτῆρα Θεό, «εξ οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή καὶ πᾶν δώρημα τέλειον».

Στό καλαίσθητο δίτομο ἔργο «Λόγοι Μητροπολίτου Κιτίου Χρυσοστόμου», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, Λάρνακα - Κύπρος 2005, παρουσιάζεται ἡ διακονία τοῦ λόγου τοῦ ποιμενάρχου τῆς ἐνταῦθα τοπικῆς Ἑκκλησίας, ἡ ὅποια καλύπτει μιά μακρά περίοδο τριάντα ἑνός συναπτῶν ἐτῶν. Ἡ διακονία αὐτή ἀρχίζει μέ τόν Λόγο τῆς σέ ἐπίσκοπο Χειροτονίας τοῦ Πανιερωτάτου, τήν 26η Οκτωβρίου 1973, καὶ φθάνει μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους 2004.

Τό θεματολόγιο τῆς ἐκδόσεως εἶναι ποικίλο καὶ ἐμφανίζει μιάν ἐντυπωσιακή διαλεκτική μεταξύ παραδοσιακοῦ λόγου καὶ σύγχρονου λόγου, ἀνανεωμένου καὶ προσαρμοσμένου στίς σημερινές ἀνάγκες. Στίς διμιλίες του ὁ Πανιερώτατος Μητρο-

2. Πρός Τραλλησίους, 2. Πρβλ. Ἐβρ. 13:17.

3. Ἀποστολικοί Κανόνες, 38.

πολίτης Κιτίου ἀκολούθησε σταθερά τήν κατεύθυνση τοῦ συνδυασμοῦ παραδοσιακοῦ καὶ ἐπίκαιρου λόγου.

Εἶναι γνωστό ὅτι στήν Ὁρθόδοξη διδασκαλίᾳ ἡ πιστότητα στήν παράδοση δέν ὑποδηλώνει συντήρηση οὕτε ταυτίζεται μέ μιάν Ἱερή ἀπόμακρη ἀρχαιολογία. Ἡ παραδοσιακότητα περιέχει δλα τά στοιχεῖα τῆς δημιουργικότητας καὶ τῆς δυναμικότητας. Ἐτσι, ἡ συμφωνία μέ τό παρελθόν καὶ ἡ συνέχεια τοῦ ἔργου τῶν προγενεστέρων, οὐδόλως ἐγκλωβίζει τήν διακονία καὶ τήν μαρτυρία τῆς Ἑκκλησίας σέ στατικά, ἄκαμπτα σχήματα καὶ σέ παρωχημένες μορφές κατηχητικῆς καὶ διδακτικῆς προσφορᾶς. Ἀντίθετα, ἡ αὐθεντική παραδοσιακότητα διατηρεῖ τήν εὐεξία τῆς ζωῆς, τήν ἐπικαιρότητα ἐνός λόγου καὶ ἐνός ἥθους, τό ὅποιο ἀνταποκρίνεται στίς πραγματικές, στίς ὑπαρξιακές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς. Ἡ πιστότητα, λοιπόν, στήν παράδοση ἐπιβάλλει τήν ἐνσυνείδητη μέριμνα γιά ἀνανέωση, τήν ὑπεύθυνη φροντίδα, ὥστε ὁ ἀδιάψευστος εὐαγγελικός λόγος νά διατηρῇ τή ζωτικότητά του καὶ νά ἀγγίζῃ τίς ἀνάγκες συγκεκριμένων ἀνθρώπων, πού ζοῦν κάτω ἀπό ἴδιαζουσες συνθῆκες καὶ ἀντιμετωπίζουν καινούργια προβλήματα. Αύτό ἀκριβῶς προσπάθησε μέ ἐπιτυχία νά διατηρήσῃ στόν προφορικό καὶ στόν γραπτό του λόγο ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, ὅπως αὐτός διασώζεται στό δίτομο σύγγραμμα πού σήμερα ἔχουμε μπροστά μας.

Ἡ εὐθύνη ὅσων ἐργάζονται στήν Ἑκκλησία εἶναι τεράστια, ὥστε νά παρουσιάζεται ἡ χριστιανική ἀλήθεια ὅχι σάν μουσιακό εἶδος ἡ σάν γραφική νότα στή σύγχρονη ζωή, ἀλλά σάν ἐπίκαιρος λόγος, ὁ ὅποιος μπορεῖ νά ἐλευθερώσῃ καὶ νά ἀξιοποιήσῃ, νά δώσῃ νόημα καὶ νά καταυγάσῃ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Στούς δύο τόμους, πού σήμερα παρουσιάζονται ἐπισήμως στή σεμνή αὐτή ἐκδήλωση, ἔχουν περιληφθῆ ποικίλες ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς ἐνταῦθα τοπικῆς Ἑκκλησίας, οἱ ὅποιες καὶ ἔχουν ταξινομηθῆ σέ ἔξι θεματικούς κύκλους.

Στόν πρώτο κύκλο κατατίθενται όμιλίες πού ἀφοροῦν σέ ἐκκλησιαστικές καί διεκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως λόγοι σέ χειροτονίες ἀρχιερέων, προσφωνήσεις σέ ἀρχιερεῖς, σέ ἡγουμένους ἵερῶν Μονῶν, ᾧ ἀκόμα καί όμιλίες καί προσφωνήσεις σέ ἄλλες ἔξαιρετικές ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις. Μέσα ἀπό τίς όμιλίες αὐτές διαπιστώνεται ὁ σύνδεσμος ἀγάπης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιτίου μέ τίς ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Κύπρου καί μέ τίς ἄλλες ἀδελφές Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Στόν δεύτερο κύκλο περιλαμβάνονται όμιλίες σέ χειροτονίες κληρικῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά όμιλίες πού σηματοδοτοῦν τούς σταθμούς, τήν ίστορία καί τήν ποιμαντική τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς ἐπαρχίας.

Στόν τρίτο κύκλο περιέχονται κυρίως όμιλίες πρός τίς νέες καί τούς νέους μας, πρός τήν ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. Εἶναι όμιλίες πού ἔγιναν σέ Σχολεῖα καί σέ Κατηχητικά καί ἀποτυπώνουν τήν ἀγάπην καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πρόοδο καί τήν πνευματική προκοπή τῆς νεολαίας.

Στόν τέταρτο κύκλο, ὑπό τόν τίτλο «Διάφορα», καταχωροῦνται περιστασιακοί λόγοι, οἱ ὅποιοι ἔγιναν στό ἐσωτερικό ᾧ καί στό ἐξωτερικό καί μέ διάφορες εὐκαιρίες. Οἱ όμιλίες αὐτές ἔχουν εἴτε καθαρά ἐκκλησιαστικό περιεχόμενο, εἴτε εὐρύτερα ἐπίκαιρο ᾧ κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Στόν πέμπτο κύκλο βρίσκει ὁ ἀναγνώστης όμιλίες ἐθνικοῦ περιεχομένου. Εἶναι σ' ὅλους γνωστό ὅτι ἡ πορεία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦταν πάντα συνυφασμένη μέ τίς περιπέτειες τοῦ Γένους. Οἱ ἐθνικοῦ περιεχομένου όμιλίες τοῦ Πανιερωτάτου ἀποβλέπουν στό νά διατηρήσουν ζωντανή τή μνήμη τῆς ιστορίας καί συγχρόνως νά ἐμψυχώσουν ὥστε νά ἀντιμετωπίζωνται μέ αἰσιοδοξία τά νέα δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τό παρόν καί τό μέλλον τῶν ὅπου γῆς Ἐλλήνων.

Στόν ἕκτο, τέλος, κύκλο περιλαμβάνονται όμιλίες γιά διάφορα κοινωνικά εἰδικώτερα προβλήματα καί ζητήματα πού ἀφοροῦν στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ κοινωνική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας καί τό κοινωνικό κήρυγμά της δέν εἶναι ἄσχετα

πρός τή χριστιανική πνευματικότητα. «Θέματα πού ἀφοροῦν στόν Γάμο, στήν Οἰκογένεια, στήν Πείνα, στά Ναρκωτικά, καὶ ἄλλα εῖναι πρώτης σημασίας γιά τήν ἐκκλησιαστική ποιμαντική».

Μέ τή συλλογή τῶν λόγων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου ὁ ἀναγνώστης καὶ ὁ βιβλιόφιλος ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀφουγκρασθῇ τή φωνή καὶ τήν ἀγωνία, τό ποιμαντικό πάθος καὶ τόν καθαρό λόγο τῆς Ἐκκλησίας. Ό Πανιερώτατος στίς ὅμιλίες του αὐτές ἔχει καταθέσει τήν ἀγάπη καὶ τό χρέος του, τόν πόνο καὶ τήν ἐλπίδα του. Ως ἐπίσκοπος, ἐγγυητής τοῦ Ὁρθοδόξου φρονήματος, ἐργάσθηκε ἐπίμονα, μέ τή διδαχή του, νά μεταδώσῃ στόν κόσμο μας τόν καθαρό λόγο τοῦ εὐαγγελίου καὶ τῆς παραδόσεώς μας. Οἱ ὅμιλίες διακρίνονται γιά τή σαφήνεια, τή λιτότητα καὶ μεστότητά τους καὶ συγχρόνως γιά τή θεολογική πληρότητα καὶ τήν ἐπικαιρότητά τους. Χωρίς βερμπαλισμούς, ἄκαμπτη γλώσσα καὶ περίπλοκους πλατυασμούς δίνει νά καταλάβῃ ὁ ἀκροατής τοῦ λόγου του καὶ ὁ ἀναγνώστης τοῦ κειμένου του τά μηνύματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς.

Ούσιαστικά οἱ Λόγοι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου δηλώνουν τή σχέση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τό ἐνδιαφέρον της γιά τόν κόσμο καὶ τόν ἀνθρωπο. Ή σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν κόσμο εἶναι κεφάλαιο τεράστιο καὶ πάντοτε στό προσκήνιο τῶν ἐνδιαφερόντων καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία, ως νέου κόσμου «κτίσις», δέν εἶναι ἔξω ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ούσιαστικά μέσα σ' αὐτόν. Ή πρωταρχική μεριμνα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἀγιάσῃ καὶ νά μεταμορφώσῃ τόν κόσμο, νά ύψωσῃ τήν κοσμική πραγματικότητα στό ἐπίπεδο τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ή ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, θά λέγαμε, μιά βαθειά ἀνθρώπινη καὶ κοσμική ἀποστολή. Δέν ἀποστρέφεται ἡ Ἐκκλησία τόν ἀνθρωπο καὶ τόν κόσμο του, ἀντίθετα σαρκώνει καὶ ὀφείλει ἀδιάκοπα νά σαρκώνη, στό ἔδω καὶ στό τώρα, τή ζωή τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «οὕτως ἤγαπησε τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3:16).

Οι όμιλίες πού περιέχονται στούς δύο καλαίσθητους τόμους πού σήμερα παρουσιάζονται δέν δηλώνουν κάτι αλλο παρά τό δάμεσο καί ούσιαστικό ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου, ώς ύπευθύνου ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν κόσμο· γιά τά δεινά τοῦ κόσμου, γιά τίς περιπέτειές του, ἀλλά καί γιά τίς χαρές καί τά ἀγαθά του. Αὐτό τό ἐνδιαφέρον τόν ὥθησε σέ ἀδιάκοπη ἀνανέωση καί ἀναπροσαρμογή τοῦ λόγου καί τῆς ποιμαντικῆς του. Αὐτό εἶναι ἔργο ἐκκλησιαστικό, ἀφοῦ ἡ μή ἀλλοιούμενη Ὁρθοδοξία, χωρίς νά ἀφίσταται ποσῶς ἀπό τά θεμελιώδη εὐαγγελικά διδάγματα, εἶναι πάντα ἀνοικτή σέ καινούργες μεθόδους καί σέ ἐφαρμογές, οἱ ὅποιες μποροῦν νά συνδράμουν ὥστε ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος νά ἀφυπνισθῇ καί μέ νέα δυναμική καί ἐπίγνωση νά βιώσῃ ὑπαρξιακά, ώς αὐτόπτης πλέον, τή χριστιανική ζωή.

Πανιερώτατε, ἐκλεκτοί παρόντες,

«Μεγάλαι καί πολλαί τοῦ Δεσπότου ἡμῶν αἱ δωρεαί», σημειώνει ὁ Μέγας Βασίλειος, «καὶ οὕτε τό μέγεθος αὐτῶν μετρητόν οὕτε τό πλῆθος ἀριθμητόν»⁴. Ἡ παρουσίαση τῶν Τόμων ἀπέβλεπε ὅχι ἀπλῶς στό νά ἐπαινέσῃ τόν Σεβασμιώτατο, κάτι πού ἀσφαλῶς ὁ ἴδιος δέν ἔχει ἀνάγκη οὕτε ἐπιδιώκει, ἀλλά κυρίως νά τονίσῃ, ὅτι στήν πορεία μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἐπίσκοπος ἀνοίγει τόν δρόμο καί προπορεύεται, ὁ δέ λαός ἔχει τήν εὐθύνη νά ἀκολουθῇ, νά συμπορεύεται καί νά συνοικοδομῇ μέ τόν Ἐπίσκοπό του. Αὐτή ἡ ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ίκανοποίηση καί δόξα γιά τόν Ἐπίσκοπο. Ἀν θά μποροῦσα νά χρησιμοποιήσω μιά περισσότερο δεοντολογική ἔκφραση θά ἔλεγα ὅτι ἡ πραγματική τιμή στόν Ἐπίσκοπο ἐκδηλοῦται μέ τή συμπαράσταση στό ἔργο του, στίς ἀγωνίες καί στίς ἐλπίδες του, στά ὄράματα καί στόν καθημερινό του μόχθο.

Πανιερώτατε Μητροπολίτα Κιτίου κ. Χρυσόστομε,

Χαίρω διότι βρίσκομαι σήμερα στή σεμνή αὐτή ἐκδήλωση

4. Ἐπιστολή 197, Ἀμβροσίῳ Ἐπισκόπῳ Μεδιολάνου.

στήν ὅμορφη, τήν ἀρχαία πόλη τῆς Λάρνακας. Ὡς συνεργάτης καί ὡς φίλος, μέ τήν γνήσια, τήν βιβλική δηλ. ἔννοια, συγχαίρω μέ τόν εὐγενή λαό τῆς εὐάνδρου πόλεώς σας γιά τή διακονία σας. Εὔχομαι ὅλοψύχως ἡ διακονία αὐτή νά συνεχισθῇ, γιά πολύ, καί οἱ καρποί της νά εῖναι ἐξ ἵσου πολλοί καί καλοί, γιά τήν πνευματική προκοπή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί γιά τή μεγαλωσύνη καί δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.