

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικῆς κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος από τον Θεοφ. Επίσκοπο Τρωάδος κ. Σάββα, τον Αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό Σκορδαλλό, τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ἑλληνισμοῦ κ. Ανδρέα Ἄθηνς, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ὁμοσπονδίας Αμερικῆς κ. Παν. Παπανικολάου και ἄλλους κληρικούς και λαϊκούς.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφίχθη τό ἀπόγευμα τῆς 24ης Ἰανουαρίου, γενόμενος δεκτός στό ἀεροδρόμιο Λάρνακος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς Μητροπολίτες Πάφου και Κιτίου και Χωρεπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Κατέλυσε δέ στό ξενοδοχεῖο «Χίλτον» Λευκωσίας.

Τό πρωῖ τῆς 25ης Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος προσῆλθε στην Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ὅπου τοῦ ἐπιφυλάχθηκε θερμή ὑποδοχή ἀπό τά μέλη τῆς Ἱεράς Συνόδου και ἀπό τό προσωπικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκολούθησε δοξολογία στόν καθεδρικό ναό Ἀγ. Ἰωάννη Θεολόγου Λευκωσίας, συνάντηση μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, ξενάγηση στό διαμέρισμα τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', επίσκεψη στό Βυζαντινό Μουσείο τοῦ Ἰδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και συνάντηση μέ τά μέλη τῆς Ἱεράς Συνόδου στό Μικρό Συνοδικό τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς. Στή συνέχεια παρακάθησε σέ γεῦμα στην Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, στό ὁποῖο μετέσχαν τά μέλη τῆς Ἱεράς Συνόδου, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀρχηγοί ἢ ἐκπρόσωποι Κομμάτων, Ὑπουργοί, οἱ Πρεσβευτές τῆς Ἑλλάδας και τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Βουλευτές, οἱ Ἀρχηγοί τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, τῆς Ἀστυνομίας και τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., οἱ συνοδοί τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀνώτεροι κληρικοί και τό ἀνώτερο προσωπικό τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Προσφωνώντας τό Σεβασμιώτατο ὁ Προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος κατά τό τέλος τοῦ γεύματος, εἶπε τά ἑξῆς:

«Σεβασμιώτατε,

Ἐκφράζουμε καί πάλιν τή χαρά μας πού σᾶς ὑποδεχόμαστε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, τήν ἔδρα τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας, τόν κῶρο ὅπου ἀπό αἰῶνες πολλούς πάλλει ἡ Χριστιανική καί Ἑλληνική ψυχή τοῦ τόπου μας.

Ἄν κι ἐσεῖς ἐντεινείτε τήν ἀκοή σας, θά ἀκούσετε μαζί μας νά ἀντηκοῦν ἀκόμα στό κῶρο αὐτό οἱ φωνές καί οἱ ὑποθήκες τοῦ Ἐθνομάρτυρα Κυπριανοῦ καί τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ΄, ἀλλά κι ὀλόκληρης τῆς σειρᾶς τῶν ἀοίδιμων Προκαθημένων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ κῶρος αὐτός ἔγινε, γιά χρόνια πολλά, πρὶν τήν ἀπόκτηση τῆς ἀνεξαρτησίας μας, ἡ καρδιά τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου. Ἐξακολουθεῖ, ὅμως, καί σήμερα νά εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς τῆς νήσου μας, κῶρος πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί ὀρθοῦ προσανατολισμοῦ.

Ἐπιτρέψτε μου, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ γεύματος αὐτοῦ, πού ἡ ἀγάπη ὀλόκληρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παραθέτει πρὸς τιμή σας, νά σᾶς ὑπενθυμίσω τά κυριότερα χαρακτηριστικά τοῦ τόπου καί τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ νήσος μας κατοικεῖται ἀπό Ἑλλήνες γιά τρισήμισυ χιλιάδες χρόνια. Πέρασαν ἀπ' ἐδῶ πολλοί κατακτητές, πού προσπάθησαν νά μᾶς ἀφελληνίσουν, ἀλλά δέν μπόρεσαν. Μετά τήν ἐξάλειψη τῶν ἄλλων κοιτίδων τοῦ Ἑλληνισμοῦ (τῆς Μ. Ἀσίας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Αἰγύπτου) ἡ Κύπρος παραμένει σήμερα ἡ μόνη περιοχή, πού δίνει στόν Ἑλληνισμό εὐρύτερη ἔννοια ἀπό τήν ἔννοια τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Ἡ Κύπρος ἦταν καί ὁ πρῶτος κῶρος μετά τήν Ἀντιόχεια πού δέχτηκε τόν Χριστιανισμό, ὅταν αὐτός ἐπιχειροῦσε τό ἄνοιγμα ἀπό τήν Παλαιστίνη πρὸς τόν κόσμο τῶν Ἐθνῶν. Ἀπό τό 45 μ.Χ. διά τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου δεχθήκαμε τόν Χριστιανισμό. Ἡ Ἐκκλησία μας, πού κάλυψε σύντομα ὅλη τή γῆ μας, ἔδωσε νωρίς πολλούς καρπούς, ἀπόδειξη τῆς ἀγιότητάς της καί τῆς χάρης τοῦ Χριστοῦ, πού ἐσκάνωσε σ' αὐτήν. Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὁ ἅγιος Νεόφυτος καί τόσοι ἄλλοι ἅγιοι μέ παγχριστιανική φήμη προσέδωσαν στήν Κύπρο τήν προσωνομία «Ἁγία Νῆσος».

Κι ἐνῶ μέ ἀμέτρητες θυσίες ὁ λαός μας μέ ἠγέτη τὴν Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία του καί ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ κέρδισε τὴν ἀνεξαρτησία του καί ἐπεδόθη σ' ἓνα ἀγῶνα ἀνοικοδόμησης τοῦ μέλλοντός του, περιήλθαμε σέ συμφορὰ χειρότερη τῶν προηγουμένων. Ἡ Τουρκία, πού βάρβαρα μᾶς ἐπετέθη, προσφυγοποίησε τὸ 1/3 τοῦ λαοῦ μας, ἐσύλησε τίς Ἐκκλησίες μας, ἀλλοιώνει τὸ δημογραφικὸ χαρακτῆρα τοῦ τόπου μας, μεθοδεύοντας σέ πρῶτο στάδιο τὴ νομιμοποίηση τῶν τετελεσμένων τῆς εἰσβολῆς καί σέ δεύτερο τὴν κατάληψη ὁλόκληρης τῆς Κύπρου.

Μπροστά σ' αὐτὸ τὸν κίνδυνο οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς μένουσιν ἀνάληπτοι. Σκέφτονται μόνον τὰ συμφέροντά τους κι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ δίκαιο, τὰ ἰδανικά, τίς πανανθρώπινες ἀρχές. Γι' αὐτὸ καί θωπεύουσιν τὴν μεγάλην Τουρκία, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν μικρὴν Κύπρο. Ἡ Ἱστορία δέν μιλά βέβαια γιὰ τὰ πλήθη, τοὺς ἀπειράριθμους Πέρσες πού εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα. Μιλά γιὰ τοὺς 300, πού ἀντιπαρατάχθηκαν σ' αὐτούς, ὑπερασπίζοντας ἀρχές καί ἀξίες. Γιὰ τοὺς σημερινούς κοσμοκράτορες, ὅμως, αὐτὸ εἶναι «ψιλὰ» γράμματα.

Ζήσαμε, Σεβασμιώτατε, γιὰ χρόνια πολλὰ σέ ἄρμονία μέ τοὺς Τουρκοκυπρίους. Δέν μᾶς ἐνοχλοῦσε ἡ φωνὴ τοῦ μουεζίνι, ὅπως δέν ἐνοχλοῦσε κι ἐκείνους τὸ κτύπημα τῆς καμπάνας. Καί σήμερον μποροῦμε νὰ ζήσουμε εἰρηνικά μ' αὐτούς. Τὸ πρόβλημά μας δέν εἶναι οἱ Τουρκοκύπριοι, εἶναι ἡ κατοχὴ.

Γι' αὐτὸ καί σᾶς παρακαλοῦμε, ἀπὸ τὴ θέση πού ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ σᾶς ἔταξε, νὰ μὴ φεισθεῖτε πόνων καί μόχθων, προκειμένου νὰ ὑπερασπίσετε τὴν Κύπρο καί τὸ λαὸ τῆς.

Ἡ δικὴ μας γενιά, ἡ γενιά τῶν μεγάλων πού φεύγει, εἶχαμε πιστέψει πὼς ἡ μεγάλη χώρα, στὴν ὁποία ὑπηρετεῖτε, ἦταν ἡ προστάτιδα τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας. Δυστυχῶς, διαφουστῆκαμε. Καί βλέπουμε τίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς νὰ ταυτίζονται στὴν περίπτωσή μας μέ τὴν ἀδικία. Προσπαθεῖτε, ὅσο μπορεῖτε, νὰ πείσετε τοὺς ἠγέτες τῆς χώρας σας νὰ μὴ παραβλέπουν τὸ δίκαιο καί τίς ἀρχές, γιὰ τίς ὁποῖες τόσο αἷμα μέχρι σήμερον χύθηκε.

Τὸ πρόβλημά μας δέν εἶναι τὸσον ἡ ἀπώλεια περιουσιῶν ἢ μόνον οἱ θυσίες καί τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν μας. Στὴ διαλεκτικὴ τῆς Ἱστορίας καί τοῦ χρόνου αὐτὰ δέν μετροῦν, θά ξεχασθοῦν. Ἐκεῖνο πού μετρᾷ εἶναι ἡ πατριδα μας καί ὁ κίνδυνος μόνιμης ἀπώλειάς τῆς.

Καλωσορίζοντάς σας και πάλιν, ἐγείρω πρόποση ὑπὲρ τῆς ὑγείας καὶ μακρομηρέουσῆς σας».

Στὴν προσφώνησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Πάφου ἀπάντησε κατάλληλα ὁ Σεβασμιώτατος Ἰαμερικῆς.

Ἐπακολούθησε ἀνταλλαγὴ ἀναμνηστικῶν δώρων.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθη τὸ Σωματεῖο Ἑλληνίδων Κυριῶν «Μάνα» καὶ τὸ Κέντρο Παροχῆς Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἁγίου Δομετίου.

Τὸ δὲ ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος παρακάθησε σὲ δεῖπνο, τὸ ὁποῖο παρέθεσε πρὸς τιμὴν τοῦ ὁ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὸ Προεδρικό Μέγαρο. Στὸ δεῖπνο παρακάθησαν καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρακάθησαν καὶ στὸ γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδας τὸ μεσημέρι τῆς 26ης Ἰανουαρίου στὴν πρεσβευτικὴ κατοικία πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰαμερικῆς, τὸ δὲ ἑσπέρας παρέστησαν στὴν Ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, στὴν ὁποία μίλησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰαμερικῆς με θέμα «Τὰ ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».

Τὸ πρῶτῆ τῆς 27ης Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς καὶ τέλεσε Τρισάγιο στὰ «Φυλακισμένα Μνήματα», ὅπου καὶ κατέθεσε στεφάνι, καὶ ἀκολούθως ἐπισκέφθη τὸ Δημαρχεῖο Λευκωσίας καὶ τὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθη τὸν ἐορτάζοντα τὰ ὀνομαστήριά του Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο καὶ παρακάθησε σὲ γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ὁ ἐορτάζων Ἀρχιερεὺς στὸ ξενοδοχεῖο «Sun Hall» Λάρνακας καὶ στὸ ὁποῖο παραβρέθησαν καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὸ ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος Ἰαμερικῆς ἐπισκέφθη τὴν προσωρινὴ ἔδρα τῆς Μητροπόλεως Κυρηνείας στὴ Λευκωσία, ὅπου συνάντησε τὸ Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Παῦλο, ἀνεπέμφθη εἰδικὴ δέηση καὶ ἀνταλλάγησαν προσφωνήσεις καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα.

Τὸ πρῶτῆ τῆς 28ης Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ἰαμερικῆς ἐπισκέφθη τὴ Μητροπολὴ Μόρφου στὴν Εὐρύκου, ὅπου συνάντησε τὸ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο.

Ἀκολουθῶς μετέβη στή Μονή Κύκκου, ὅπου ἐψάλη δέηση στό ναό της, συνάντησε τόν Ἐπίσκοπο Κύκκου κ. Νικηφόρο καί τέλεσε Τρισάγιο καί κατέθεσε στεφάνι στόν τάφο τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Τή μεσημβρία παρακάθησε σέ γεῦμα, τό ὁποῖο παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος στή Μητρόπολή του, καί τό ἀπόγευμα μετέβη στή Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ὅπου συνάντησε τό Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 29ης Ἰανουαρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος συλλειτουργῆσε μέ τούς Μητροπολίτες Πάφου Χρυσόστομο, Κυρηνείας Παῦλο, Λεμεσοῦ Ἀθανάσιο καί Μόρφου Νεόφυτο καί τούς Ἐπισκόπους Τρωάδος Σάββα, Τριμυθοῦντος Βασίλειο καί Κύκκου Νικηφόρο στόν ἱ. ναό Εὐαγγελισμοῦ Παλουριώτισσας. Στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος προσφώνησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο ὡς ἀκολουθῶς:

«Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό, γιατί μᾶς ἀξίωσε σήμερα νά συλλειτουργήσουμε μέ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο καί «ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» νά δοξάσουμε «τό πάντιμο καί μεγαλοπρεπές ὄνομά του», διακηρύττοντας ἔμπρακτα τήν ἐνότητα ὄλων τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, πού ἐξικνεῖται ἀπό τήν Κύπρο μέχρι καί τήν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μεγάλη χώρα, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐξουδετερώνονται πράγματι οἱ ἀποστάσεις καί τά σύνορα, καταργεῖται κάθε εἶδος διαχωρισμοῦ καί στό κοινό ποτήριο τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός του γινόμαστε ὅλοι ἀδελφοί, συνοδοιπόροι καί συναγωνιστές πρός τήν τελείωση καί τή σωτηρία.

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο καί γιά αὐτή τήν εὐκαιρία πού μᾶς ἔδωσε, τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ συλλειτουργοῦ, ἀλλά καί γιά τήν ὄλη παρουσία καί ἐπίσκεψή του στήν Κύπρο.

Στήν Κύπρο, ὅπως γνωρίζετε Σεβασμιώτατε, τελεσιουργεῖται τό μυστήριό τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί ἱεουργεῖται τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀδιάκοπα ἀπό τά πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ μέχρι καί σήμερα. Στήν ιδιαίτερη πατρίδα μας ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη καί σωτηρία βρῆκαν ἀπ' ἀρχῆς γόνιμο ἔδαφος καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἄμπελος εὐκληματοῦσα, κάλυψε κάθε σπιθαμή τοῦ ἐδάφους της. Γιά δύο χιλιάδες τώρα χρόνια, ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλη-

σία του Ἁπ. Βαρνάβα, πολλές φορές μέσα ἀπό δύσκολες καί ἀντίξοες συνθήκες, πρόσφερε καί ἐξακολουθεῖ νά προσφέρει πλούσιους τούς καρπούς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί δράσεώς της.

Ταυτόχρονα, λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς θέσης τῆς νήσου μας καί τῆς ἀπομόνωσης ἀπό τόν ὑπόλοιπο Ἑλληνικό κόσμο, ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέλαβε καί τό ρόλο τῆς περιφρούρησης καί διαφύλαξης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τοῦ ποιμνίου της. Στούς μακρούς, στούς σκοτεινοὺς καί ἀσέληνους αἰῶνες τῆς δουλείας, ἡ Ἐκκλησία ὑποβάστασε καί περικράτησε, περιέθαλψε καί ἐνίσχυσε τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό. Διαρκεῖς ἀγῶνες, ἐκατόμβες θυμάτων, θυσίες τῶν Προκαθημένων της καί ἄλλων Ἱεραρχῶν καί κληρικῶν, ταύτισαν τήν Ἐκκλησία μέ τόν λαό καί τήν ἱστορική πορεία του.

Ἡ βία καί ἡ κατοχή, οἱ διώξεις καί ἡ προσφυγοποίηση τῶν τελευταίων 32 ἐτῶν εἶναι, Σεβασμιώτατε, μιά ἀλγεινὴ ἐπιτομή καί σύνοψη τῶν ἀνεκδιηγῆτων δεινῶν καί συμφορῶν τῶν τελευταίων ὀκτώ αἰῶνων δουλείας σέ διάφορους ἀφέντες. Μόνο πού τὰ τελευταῖα πλήγματα ἦλθαν τόσον ἀλλεπάλληλα καί σέ τόσο μικρό χρόνο, πού ἔπνιξαν καί ἔρριξαν στή λήθη τό ἱστορικό ἄλγος τῶν παθημάτων τῶν ὀκτώ αἰῶνων τῆς ἐπαχθοῦς δουλείας μας. Σᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία, στίς λίγες μέρες τῆς ἐδῶ παραμονῆς σας, νά διαπιστώσετε τό δράμα καί τοῦ λαοῦ καί τῆς πατρίδας μας. Εἶδατε τήν κατοχή καί τό συρματοπλέγμα τοῦ αἴσχους. Ἀφουγκραστήκατε τόν πόνο τῶν προσφύγων, τόν ὀδυρμό τῶν συγγενῶν τῶν ἀγνοουμένων, τόν θρήνο τῶν προγόνων μας. Ὡς Ἑλλήν Ἱεράρχης, πού ποιμαίνετε μάλιστα καί πολλοὺς συμπατριῶτες μας, πού ζοῦν καί ἐργάζονται σήμερα στήν Ἀμερική, θά ἔχετε σίγουρα συγκλονιστεῖ. Κι εἴμαστε σίγουροι πῶς κι ἀπό τή θέση σας, ὅσο μπορείτε, θά συμβάλετε στήν ὅσο τό δυνατό γρηγορότερη λύση τοῦ δράματός μας καί τήν ἐξεύρεση δίκαιης λύσης τοῦ προβλήματός μας.

Εἶναι ἀντίθετο πρὸς κάθε ἔννοια δικαίου καί κάθε λογική, στὸν 21ο αἰῶνα, ὅταν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὅλους τούς λαούς, μόνο ἐμεῖς νά καλούμαστε νά ἀποδεχτοῦμε μέ τήν ὑπογραφή μας καί νά νομιμοποιήσουμε τό ἄδικο καί τήν ἀρπαγή. Εἶναι ἀδιανόητο οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, δυστυχῶς καί ἡ ἡγεσία τῆς μεγάλης χώρας, στήν ὁποία διακονεῖτε, Σεβασμιώτατε, νά θωπεύουν τόν θύτη καί νά καταδικάζουν τό θύμα. Καί μᾶς εἶναι ἀδύνατον, ὡς Ἐκκλησία, νά μείνουμε ἀπαθεῖς μπροστά στόν κίνδυνο ἀφανισμοῦ τοῦ λαοῦ μας ἀπό τήν γῆν αὐτὴν τῶν πατέρων του. Γιατί

ἄς μή αὐταπατώμαστε. Τό ἀπαισίας μνήμης Σχέδιον Ἐναν, πού γιά πολλούς αὐτό τόν καιρό βρυκολακιάζει, μεθόδευε τόν ἐκτουρκισμό τῆς πατρίδας μας καί τήν σταδιακή ἐκδίωξη τῶν γηγενῶν κατοίκων τῆς. Ἡ Ἐκκλησία καί πάλιν, μακριά ἀπό σωβινισμούς καί ἄκαιρους ἐθνικισμούς, προστατεύουσα τό δίκαιο καί τόν λαό τῆς, δέν θά ὑποστείλει τή σημαία τοῦ ἀγῶνα γιά κατίσχυση τοῦ δικαίου, γιά κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων ὅλων τῶν γηγενῶν κατοίκων τῆς νήσου μας, χριστιανῶν καί ἀλλοθρήσκων.

Νά, γιατί ἀποκτᾷ ὅλως ἰδιαίτερη σημασία ἡ ἐπίσκεψή σας στήν Κύπρο, Σεβασμιώτατε. Στίς ἐπαφές, πού θά ἔχετε μέ τούς ἡγέτες τῆς χώρας σας, μπορεῖτε τώρα, ὄντας αὐτόπτης καί αὐτήκοος τῶν προβλημάτων μας, νά θέσετε τό θέμα μέ θάρρος καί παρηρησία σ' αὐτούς, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Χριστιανική Ἀρχιερατική συνείδησή σας. Εἴμαστε σίγουροι, ὅτι θά ἐργαστεῖτε, στά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων σας, γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου καί στήν περίπτωση τῆς Κύπρου.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή μέχρι σήμερα συμβολή σας στόν ἀγῶνα μας καί σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνετε τό λόγο τῆς ἀγάπης σας πρὸς τόν λαό μας».

Ἀκολούθησε ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς.

Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρέστησαν στήν ἀνταποδοτική δεξίωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀμερικῆς πρὸς τιμὴν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τῆς συζύγου του στό ξενοδοχεῖο «Χίλτον».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος καί ἡ ἀκολουθία του ἀναχώρησαν ἀπό τό ἀεροδρόμιο Λάρνακας γιά τή Νέα Ὑόρκη τό πρωῖ τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τοὺς κατεύοδωσε στό ἀεροδρόμιο ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος.