

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΥΣ

**Τοῦ κ. ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
Διδάκτορα Θεολογίας.**

(Συνέχεια ἀπό τή σελ. 476 τοῦ προηγούμενου τεύχους)

3. (6) Ἡ ὀνομασία τῶν Ἀντιχαλκηδόνιων³².

Ἡ ὀνομασία τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ τίς ὁποῖες ἀποφασίστηκε νά διαλεχθοῦμε θεολογικά, ἀποτέλεσε ἀντικείμενο προβληματισμοῦ γιά τή Διορθόδοξη Ἐπιτροπή, ἀπό τήν πρώτη κιόλας Διάσκεψή μας, στήν Ἀδδίς Ἀμπέμπα (1971), διότι, ἀναμφίβολα, τό θέμα αὐτό ἦταν καί εἶναι πολύ μεγάλης σημασίας. Εἶναι γνωστό, ὅτι μέ τήν ὀνομασία δηλώνουμε αὐτό πού εἶναι ἓνα πρόσωπο, ἓνα ζῶο ἢ ἓνα πράγμα, ὅπως καί κάθε πράξη, κατάσταση ἢ ιδιότητα.

Ἐπομένως δικαιολογημένα μᾶς ἀπασχόλησε ἀμέσως τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ τίς ὁποῖες θά διεξαγάγαμε Διάλογο, δοθέντος μάλιστα ὅτι αὐτές δέν φέρουν κοινή ὀνομασία, ἐπειδή εἶχαν καί ἔχουν ἀκόμη μεταξύ τους οὐσιώδεις διαφορές. Τό κοινό, βασικό χαρακτηριστικό τους, ἦταν καί εἶναι ἡ ἀρνητική, ἀπορριπτική τους στάση ἀπέναντι στή Σύνοδο τῆς **Χαλκηδόνος** καί τίς ἄλλες Οἰκουμενικές Συνό-

32) Βλ. Ἀνδρέα Ν. Παπαβασιλείου, ἔνθ' ἄνωτ., σσ. 17-25, ὅπου γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στό θέμα αὐτό.

δους, πού συγκλήθηκαν μετά απ' αυτήν. Αυτό ασφαλώς όφείλεται στό γεγονός, ότι δέν αποδέχθηκαν τίς δογματικές τους αποφάσεις.

Ἐμεῖς όμως υποβαθμίσαντες ἢ καί παρακάμψαντες τή μεταξύ μας οὐσιώδη δογματική αὐτή διαφορά, ἐκδηλώσαμε, ἀπό τήν ἀρχή, καί στό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, μεγάλη ὑποχωρητικότητα, ἢ ὅποια, δυστυχῶς, δέν ἀφίσταται καί πολύ τοῦ ἐνδοτισμοῦ. Κι αὐτό, ὄχι μόνο γιά νά μή προκαλέσουμε τήν ἀντίδρασή τους, ἀλλά καί γιά νά ὑποθάψουμε τήν εὐαισθησία τους, ἀπό λόγους καθαρά ἀδρότητας κινούμενοι.

Ἔτσι φτάσαμε στό σημεῖο, ἢ ὀρθότερα, βρεθήκαμε στό δίλημμα, ἂν θά ἔπρεπε ἢ ὄχι νά ἐνδώσουμε στήν ἀπαίτησή τους, μέ τήν ἀπό μέρους μας ἀποδοχή καί γι' αὐτούς τῆς ὀνομασίας τοῦ **ὀρθοδόξου**. Εἶχαμε, ἄλλωστε, «κληρονομήσει» τή «συμφωνία», πού φαίνεται ὅτι ἐπιτεύχθηκε καί στό θέμα αὐτό, μεταξύ τῶν θεολόγων τῆς δικῆς μας πλευρᾶς καί τῆς ἀντίστοιχῆς τῶν Ἀντιχαλκηδονίων κατά τίς **ἀνεπίσημες Συναντήσεις** τους.

Δέν μπορῶ νά διανοηθῶ, ὅτι αὐθαίρετα ἐπιλέγηκε ἀπό τήν Ὁργανωτική Ἐπιτροπή τῶν **Συναντήσεων** τούτων ἡ ὀρολογία «**Oriental Orthodox**» (= Ἀνατολική Ὁρθόδοξη), γιά νά δηλωθεῖ ἡ δογματική ταυτότητα καί ἐκκλησιαστική προέλευση τῶν Ἀντιχαλκηδονίων θεολόγων. Ὅπωςδήποτε ἡ ὀνομασία αὐτή γιά τούς Ἀντιχαλκηδονίους θά ἀναγραφόταν καί στά ἔγγραφα - papers, πού κυκλοφοροῦσαν μεταξύ τῶν συνέδρων, χωρίς καμιᾶ ἔνδειξη γιά ὅποιαδήποτε ἀντίδραση ἀπό τή δική μας πλευρά. Ἡ ὀνομασία αὐτή, ὅπως εἶναι γνωστό, προτάχθηκε καί στούς καταλόγους τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, οἱ ὅποιοι ἔλαβαν μέρος καί στίς τέσσερις **ἀνεπίσημες Συναντήσεις** καί δημοσιεύθηκαν στή γνωστή ἔκδοση τῶν **Paulos**

33) Βλ. Ἐκδοση τῶν **Paulos Gregorios, William H. Lazareth** καί **Nikos A. Nissiotis**, «**Does Chalcedon divide or unite?**», W.C.C., Geneva 1981, σσ. 19. 21. 22 καί 23.

Gregorios, William H. Lazareth και Nikos A. Nissiotis³³.

Τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, ὅπως προ-
ανέφερα, ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ἔντονων συζητήσεων ἀπό
τὴν Α΄ κιάλας Διάσκεψή μας στὴν Ἀδδίς Ἀμπέμπα. Παρ' ὅλο
ὅτι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι δέν μετεῖχαν, ὡστόσο ἡ σχετική ἐπι-
θυμία τους μᾶς εἶχε ἤδη διαβιβάσει. Ἄλλωστε βρισκόμα-
σταν στὴν πρωτεύουσα τῶν Αἰθιοπῶν καὶ ἐπομένως εἶχαμε τὴ
δυνατότητα ἄμεσης ἐπικοινωνίας μαζί τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ αὐτήν, οἱ τύποι οἱ ὅποιοι, μέ τόν ἕνα
ἢ τόν ἄλλο τρόπο, συνέδεαν τὴν ὀνομασία τους μέ τὴ Σύνοδο
τῆς **Χαλκηδόνος** δέν γίνονταν ἀπό μέρους τους ἀποδεκτοί.
Φαίνεται, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἀναφορά στό ὄνομα τῆς Δ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου τοὺς ἐνοχλοῦσε πολύ. Θά ἦταν ἐνδιαφέρον
νά ἀναφέρω ἀκόμη, ὅτι γιὰ τὴν ἀπόρριψη τῶν παράγωγων
ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς **Χαλκηδόνος** τύπων, ὅπως «**Προχαλκηδό-
νιοι**», «**Μεταχαλκηδόνιοι**», «**Ἀντιχαλκηδόνιοι**» καὶ «**Μή
Χαλκηδόνιοι**», προβλήθηκε ὁ ἰσχυρισμός, προφανῶς ἀπό μέ-
ρους τῆς δικῆς μας πλευρᾶς, ὅτι αὐτοὶ δέν ἀνταποκρίνονται
τώρα καὶ πρὸς τὴν ἱστορική πραγματικότητα! Ὅπως, ἐπίσης,
ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Διορθόδοξης Ἐπι-
τροπῆς μας Μητροπολίτη Μύρων (τώρα Γέροντα Ἐφέσου)
Σεβ. Χρυσόστομο, ἡ ὀνομασία «**Ἐλάσσονες Ἀνατολικές
Ἐκκλησίες**» «*περιέχει στοιχεῖα ἀπαράδεκτα γιὰ τοὺς ἀδελ-
φούς ἡμῶν*»³⁴.

Ἔτσι ἡ ἐπιλογή μας περιορίστηκε μεταξύ τῶν ὀνομασιῶν
«**Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες**» καὶ «**Ἀνατολικές Ὁρθό-
δοξες Ἐκκλησίες**». Ἡ δεύτερη ὀνομασία εἶχε υἱοθετηθεῖ στίς
ἀνεπίσημες Συναντήσεις μεταξύ τῶν θεολόγων τῶν δύο Οἰκο-
γενειῶν Ἐκκλησιῶν. Τελικά, προτιμήθηκε ἡ ὀνομασία
«**Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες**», πού ἦταν καὶ ἡ εἰσήγηση
τῆς εἰδικῆς Ὑποεπιτροπῆς, πού συστάθηκε γιὰ τὸ σκοπὸ

34) Βλ. Μητροπολίτου Ἀξώμης (τώρα Πισιδίας) Σεβ. **Μεθοδίου**, ἔνθ' ἄνωπ., σ. 215.

αυτό από τή Διορθόδοξη Ἐπιτροπή μας.

Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔγκριση τῆς ὀνομασίας αὐτῆς, δηλ. «**Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες**», εἶχε μιλήσει ὁ Πρόεδρος Μητροπολίτης Μύρων (τώρα Γέρων Ἐφέσου) Σεβ. Χρυσόστομος. Στὶς παρατηρήσεις του ἐμπεριέχονται τὰ βασικά στοιχεῖα πού ἐξήρθησαν κατὰ τὴν προηγηθεῖσα μεταξύ τῶν θεολόγων μας ἔντονη συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. Ἄπ' αὐτὲς σταχυολόγησα τὶς ἀκόλουθες: «*Ἐπὶ τοῦ ὅρου αὐτοῦ ὑπάρχει ἤδη μία ἐκ συνηθείας προᾶξις ἡμῶν. Γνωρίζομεν ὅτι εἰς ὅλας τὰς γλώσσας αὐτὴ εἶναι ἡ καλυτέρα ὀνομασία διὰ τὰς Ἐκκλησίας ταύτας. Ἐπὶ πλέον, παραμένει ἡ δυνατότης, λόγω ἐκκλησιαστικῆς ἀβρότητας, προκειμένου διὰ τὰς τοπικὰς Ἀρχαῖας Ἀνατολικὰς Ἐκκλησίας, νὰ εἶναι δυνατόν νὰ λέγωμεν π.χ. ἡ Αἰθιοπικὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Μαλαμπαρακὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία κ.ο.κ. Πάντως, ὡς γενικός ὅρος, νομίζομεν, ὅτι πρέπει νὰ λάβῃ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ὀλομελείας ὁ ὅρος Ἀρχαῖαι Ἀνατολικαὶ Ἐκκλησίαι. Ἐπομένως, θέτω ἐνώπιον ὑμῶν αὐτό τὸ ζήτημα καὶ ζητῶ τὴν γνώμην ὑμῶν*»³⁵.

Ἡ υἱοθετηθεῖσα ὀνομασία «**Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες**» δέν περιεῖχε ὀποιαδήποτε ἔννοια πού θά μπορούσε νὰ παρερμηνευθεῖ κι ἐπομένως νὰ τύχει θεολογικῆς «ἐκμεταλλεύσεως». Οἱ βασικὲς λέξεις πού τὴν ἀποτελοῦν ἐξαιροῦν μόνο τὴν ἱστορικὴ καὶ γεωγραφικὴ ταυτότητα τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων, ἡ δογματικὴ πίστη καὶ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόσταση τῶν ὁποίων, μόνο μέσα ἀπὸ ἓνα Διάλογο μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, θά μπορούσε νὰ προκύψει καὶ νὰ ἀναγνωριστεῖ.

Ἦταν μία προσωρινὴ καὶ θεολογικὰ «ἀνώδυνη» προσέγγιση τοῦ θέματος, τόσο γιὰ μᾶς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐνάρξεως τοῦ **ἐπίσημου Θεολογικοῦ Διαλόγου** μεταξύ τῶν δύο Οἰκογενειῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ θέση

35) Βλ. Μητροπολίτου Ἀξώμης (τώρα Πισιδίας) Σεβ. **Μεθοδίου**, ἐνθ' ἄνωτ., σ. 215. - Ἐπίσης, **Ἀνδρέα Ν. Παπαβασιλείου**, ἐνθ' ἄνωτ., σ. 20.

αὐτή τῆς Ἐπιτροπῆς μας, γνωσθεῖσα μεταξύ τῶν Ἀντιχάλκηδονίων, προκάλεσε έντονες ἀντιδράσεις, διότι δέν ἀνταποκρινόταν μέ τήν ἕως τώρα πρακτική πού ἀκολουθεῖτο καί ἡ ὁποία **ἐδραιώθηκε** κατά τίς **ἀνεπίσημες Συναντήσεις**.

Θά μπορούσαν ἄραγε νά ἀπαρνηθοῦν αὐτή τήν «κεκτημένη» ἀναγνώριση τῆς **ὀρθοδοξίας** τους καί νά ἐπαναρχίσουν συζήτηση πάνω στό θέμα αὐτό, πράγμα τό ὁποῖο θά ὑποδήλωνε καί ἐπαναδιαπραγματέυση τῆς δογματικῆς τους ταυτότητας; Ἀσφαλῶς ὄχι.

Γι' αὐτό, μόλις ἄρχισε ὁ **ἐπίσημος Θεολογικός Διάλογος** μαζί τους, τό Δεκέμβριο τοῦ 1985, καί παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Αἰθίοπες ἀποδέχθηκαν τή σχετική ἀπόφασή μας, στήν Ἀδδίς Ἀμπέμπα, τόν Αὐγουστο τοῦ 1971, οἱ Κόπτες, ὡς πρῶτο θέμα συζητήσεως, ἤγειραν τό τῆς ὀνομασίας τους, διότι, ὅπως ἰσχυρίστηκαν, μέ τόν ὄρο «**Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες**», δέν ἀποδιδόταν μέ ἀκρίβεια αὐτό τό ὁποῖο πιστεύουν ὅτι εἶναι. Ἐπέμεναν στή συμπερίληψη στήν ὀνομασία τους καί τοῦ ὄρου «**ὀρθόδοξος**»³⁶.

Ἡ ἀπαίτηση ὁμως τῶν Κοπτῶν γιά συμπερίληψη στήν ὀνομασία τους καί τοῦ ὄρου «**ὀρθόδοξος**» δέν μπορούσε νά ἰκανοποιηθεῖ καί μάλιστα a priori, ἐφόσον αὐτή δέν ἐρειδόταν πάνω σέ συμφωνία, ὅτι καί αὐτοί πρεσβεύουν τήν ἴδια μέ μᾶς **ὀρθόδοξη πίστη**. Ὅπως μάλιστα, πολύ εὐστοχα, παρατήρησε ὁ Καθηγητής *Ἡλίας Οἰκονόμου*, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσώπευε τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, αὐτό τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσαν εἶναι τό **ζητούμενον**, ἡ εὕρεση τοῦ ὁποῖου θά προέκυπτε μέσα ἀπό τό Διάλογο μαζί τους. «*Δεδομένου, ὅτι τό ὄνομα δηλοῖ τό περιεχόμενον τῆς λέξεως, ἐξ ἐπόψεως ἐρμηνευτικῆς, δέν ἦταν*

36) Ὅσα στή συνέχεια παραθέτονται, ἀναφορικά μέ τήν ὀνομασία τῶν Ἀντιχάλκηδονίων, προέρχονται ἀπό τίς προσωπικές τοῦ γράφοντος σημειώσεις. Δέν ὑπάρχουν ἐπίσημα Πρακτικά ἢ ἄλλα έντυπα, γιά νά γίνει παραπομπή σ' αὐτά, ἐκτός ἀπό τή μελέτη τοῦ **Χρυσοστόμου** (Γερασίμου Ζαφείρη), Μητροπολίτου Περιστερίου, Πρός ἐπανένωσιν τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν μετά τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1990, σσ. 48-51 [Ἀνάτυπον ἐκ τῆς «Θεολογίας»].

δυνατόν νά δοθῆ εἰς αὐτούς ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ὀρθόδοξου», ὑπογράμμισε ὁ Καθηγητής Ἡλίας Οἰκονόμου.

Ὡστόσο, ὑπῆρξαν θεολόγοι καί ἀπό τή δική μας Διορθόδοξη Ἐπιτροπή, ὅπως ἦταν ὁ Μητροπολίτης Τσεχίας καί Σλοβακίας ἀείμν. Δωρόθεος, πού ἐξέφρασαν τήν ἐτοιμότητά τους νά ἀποδεχθοῦν, γιά χάρη μόνο τοῦ παρόντος Διαλόγου, τή συμπερίληψη στήν ὀνομασία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων τοῦ ὄρου **ὀρθόδοξος**. Εὐτυχῶς, πρὸς τήν πρόταση αὐτή διαφώνησε ὁ τότε Μητροπολίτης Μύρων (τώρα Γέρων Ἐφέσου) Σεβ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παρατήρησε, ὅτι μπορεῖ κάθε τοπική Ἐκκλησία, ἀπό τίς Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες, νά αὐτο-ονομάζεται καί ὀρθόδοξη, ὅπως, λόγου χάρη, «Κοπτική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ὅμως δέν μποροῦμε καί οἱ δύο Οἰκογένειες Ἐκκλησιῶν νά φέρουμε στήν ὀνομασία μας καί τόν ὄρο **ὀρθόδοξος**, διότι αὐτό θά προκαλοῦσε μεγάλη σύγχυση.

Ὁ Κόπτης ὅμως Μητροπολίτης Δαμιέττης Μπισιού ἦταν ἀνένδοτος, διότι, ὅπως διευκρίνισε, ἡ ἀπό μέρους τους χρήση τοῦ ὄρου **ὀρθόδοξος** ἔχει μεγάλη σημασία. Πέρα ἀπό τό γεγονός, ὅτι δέν μποροῦσαν νά μετέχουν τοῦ Διαλόγου, χωρίς νά ἔχουν, ὅπως ἰσχυρίστηκε, στήν ὀνομασία τους τήν ἔννοια ἐκείνη πού βασικά τούς ἐκφράζει, θά ἔπρεπε παράλληλα νά μή ἀγνοοῦν καί τό κοινό αἶσθημα τοῦ λαοῦ τους, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι εἶναι «ὀρθόδοξος».

Μέ αὐτό τό δεδομένο βρεθήκαμε μπροστά στό πρῶτο σοβαρό πρόβλημα, γιά τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ἐξευρεθεῖ συμβιβαστική φόρμουλα, πού θά ἐπέτρεπε τήν ἑναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. Ἀνεξάρτητα ἂν ἡ διευθέτηση πού προτάθηκε ἀπό τή συσταθεῖσα Γραμματεία τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς θά ἴσχυε μόνο ἕως τήν ἐπόμενη Συνέλευσή μας, αὐτή μᾶς δέσμευσε μέ τή συμπερίληψη στήν ὀνομασία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων καί τοῦ ὄρου **ὀρθόδοξος**. Καί γιά χάρη τάχα τοῦ Διαλόγου, πού ἦταν ἀκόμη στήν ἀρχή, ἀποδεχθήκαμε τήν ὀνομασία «Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ὀρθόδοξες Μή Χαλκηδόνιες Ἐκκλησίες».

Ἡ ὑποχωρητικότητα μας ὅμως αὐτή ἐπέτρεψε στούς Ἀντι-

χαλκηδονίους τήν ἐπαναφορά τοῦ θέματος τῆς ὀνομασίας τους, κατά τήν ἐπόμενη Συνέλευσή μας, πού πραγματοποιήθηκε στό Κάιρο, τόν Ἰούνιο τοῦ 1989. Ἡ λαθροδιοῦσα ἐνδόμυχη ἐπιθυμία τους γιά τονισμό, ὄχι μόνο τῆς «ὀρθοδοξίας» τους, ἀλλά καί ἀπάλειψη ἀπό τήν ὀνομασία τους κάθε ἔννοιας, πού θά τούς συνέδεε, μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, μέ τή Σύνοδο τῆς **Χαλκηδόνος**, ἐκδηλώθηκε μέ τήν πρόταση τοῦ Μητροπολίτου Νέου Δελχί *Παύλου Μάρ Γρηγόριου*, τῆς Μαλαμπάρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἰνδιῶν. Ὁ ἀείμν. Ἰνδός Μητροπολίτης δήλωσε, ἐκ μέρους καί τῶν ἄλλων τῆς ἴδιας Οἰκογένειας Ἐκκλησιῶν, ὅτι ἡ προσθήκη στήν ὀνομασία τους τοῦ ὄρου «*Μή Χαλκηδόνιοι*» δέν τούς εἶναι ἀποδεκτή, διότι δέν ἀποδίδει αὐτό πού αἰσθάνονται ὅτι εἶναι.

Καί αὐτό ἀσφαλῶς δέν ὑποδηλώνει ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς τους ἀπέναντι στή Σύνοδο τῆς **Χαλκηδόνος**, ἡ ὁποία ἦταν καί παραμένει ἀντίθετη. Ἀπλά, ἤθελαν νά ἐπανέλθουν στήν προσφιλή τους ὀρολογία «**Oriental Orthodox Churches**» (= Ἀνατολικές Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες), τῆς ὁποίας τήν καθιέρωση πέτυχαν στίς τέσσερις **ἀνεπίσημες Συναντήσεις**, πού εἶχαν μέ θεολόγους τῆς δικῆς μας πλευρᾶς.

Καί ὁ ἀείμν. Ἰνδός Μητροπολίτης *Παῦλος Μάρ Γρηγόριος* ἦταν γνώστης τῶν ὅσων συντελέστηκαν στίς **Συναντήσεις** αὐτές, διότι, ὄχι μόνο ἔλαβε μέρος, ἀλλ' ὑπῆρξε μέλος καί τῆς τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς, πού τίς διοργάνωσε. Γι' αὐτό καί εἰσηγήθηκε τήν ἀπάλειψη τοῦ ὄρου «*Μή Χαλκηδόνιοι*», γιά νά περιορίσουν ἔτσι στήν ὀνομασία τους μόνο τίς ἔννοιες: «**ἀνατολικές**» καί «**ὀρθόδοξες**».

Καί γιά μέν τήν πρώτη ἔννοια δέν εἶχαμε οὔτε ἔχουμε καμμιᾶ ἐπιφύλαξη, διότι τό μόνο πού ὑποδηλώνουν μέ αὐτήν εἶναι τή γεωγραφική προέλευση τῶν Ἐκκλησιῶν τους. Ἡ μεγάλη ἔνστασή μας ἦταν καί παραμένει γιά τήν ἀπό μέρους τους ἐπιμονή νά οἰκιοποιηθοῦν τήν ἔννοια τοῦ «*ὀρθόδοξου*», ταυτίζοντας ἔτσι τούς ἑαυτούς τους μέ ἐμᾶς. Καί ἐδῶ ἔγκειται ἡ μεγάλη εὐθύνη μας, διότι, ὄντας φορεῖς τῆς ιδιότητος τοῦ ἐπίσημου ἀντιπροσώπου τῶν **Ὁρθόδοξων Ἐκκλη-**

σιῶν, ἐνδώσαμε στήν ἀπαίτηση αὐτή τῶν ᾽Αντιχαλκηδονίων.

Τό ὅτι «δέν ἐπρόκειτο περί ἐνδεδειγμένης λύσεως τοῦ ἀνακύψαντος καί μακράς συζητήσεις προκαλέσαντος προβλήματος» ὁμολογεῖται καί ἀπό τόν Μητροπολίτη Περιστερίου Σεβ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ὅμως, θέλοντας νά μετριάσει τήν εἰκόνα πού δώσαμε μέ αὐτή τήν ἀπόφασή μας, τή χαρακτήρισε «ὡς λύσιν ἀνάγκης, ἡ ὁποία ἔπρεπε νά δοθῆ ὑπό τοῦ Συμπροέδρου Σεβ. Μητροπολίτου ᾽Ελβετίας κ. Δαμασκηνοῦ διά λόγους καλῆς θελήσεως, ἀμοιβαίας ἀγάπης καί κατανοήσεως, δευτερευόντως δέ διά λόγους εὐρυτέρας σκοπιμότητος»³⁷. Ἐπειδή δέ ἐπρόκειτο γιά «λύση ἀνάγκης», δέν θά ἐπιτρεπόταν, προσέθεσε ὁ Σεβ. Περιστερίου, ἡ «καθιέρωσις τῆς ὀνομασίας ταύτης (Ancient Oriental Orthodox Churches) ὡς ἐπιστημονικοῦ *terminus technicus*».

Ποῖος ὅμως θά χαρακτήριζε τή ληφθεῖσα ἀπόφαση ὡς «λύση ἀνάγκης» δέν ἐξηγεῖ ὁ Σεβ. Περιστερίου, ὅπως δέν ἀπαντᾷ καί στό ἐρώτημα, ἂν οἱ ᾽Αντιχαλκηδόνιοι θά ἦταν διατεθειμένοι νά συζητήσουν ξανά τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν ᾽Εκκλησιῶν τους.

Τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν ᾽Αντιχαλκηδονίων καί μάλιστα, ἂν μπορούν νά ὀνομάζονται «ὀρθόδοξοι», ἐξετάστηκε, ἀπό θεολόγους τῆς δικῆς μας πλευρᾶς, σέ συνάρτηση καί μέ τό ἐρώτημα πού ἔθεσε ὁ Μητροπολίτης ᾽Ορους Λιβάνου Σεβ. Γεώργιος Χόντρο, ἂν δηλ. στήν περίπτωση τῶν ᾽Εκκλησιῶν αὐτῶν μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ τό ἀξίωμα «πᾶς μή ἕτερόδοξος εἶναι ὀρθόδοξος».

Σχολιάζοντας τή διαπόρση αὐτή τοῦ ᾽Αντιοχέα Ἱεράρχου, ὁ ἀείμν. Καθηγητής π. Ἰω. Ρωμανίδης παρατήρησε τά ἀκόλουθα: «Ὁ ἅγιος ᾽Ορους Λιβάνου συνέλαβε τήν οὐσίαν τοῦ προβλήματος. Εἰς τό ἀξίωμα ἀκριβῶς τοῦτο βασιζόμενοι

37) Βλ. **Χρυσόστομο** (Γερασίμου Ζαφείρη), Μητροπολίτου Περιστερίου, Πρός ἐπανένωσιν τῶν ᾽Αρχαίων ᾽Ανατολικῶν μή Χαλκηδονίων ᾽Εκκλησιῶν μετά τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας, ᾽Αθήναι 1990, σ. 51, σημ. 56.

ἐν ᾿Ααρχοῦς, ἐν Μπρίστολ καί ἐν Γενεύῃ, κατελήξαμεν εἰς τό συμπέρασμα, ὅτι, ἐφ' ὅσον οἱ ᾿Ανατολικοὶ δέν εἶναι ἕτερόδοξοι, εἶναι ὀρθόδοξοι. ᾿Αλλά, παραλλήλως, διεπιστώθη καί ἡ διαφορά, ἡ ἰδιομορφία αὐτῆ τῆς ὀρολογίας των. Διό, ἐν ᾿Αδδῖς ᾿Αμπέμπα, ἀπεφασίσθη, ὅπως μελετηθῆ τό θέμα τῆς Χριστολογίας καθ' ἑαυτό καί ἐξακριβωθῆ, ἐν πρώτῳ σταδίῳ, ἐάν ὑπάρχη πλήρης ταυτότης ὡς πρός τήν Χριστολογίαν»³⁸.

Τό ἐρώτημα ὅμως αὐτό εἶναι ἕνας ἀπατηλός συλλογισμός, ὁ ὁποῖος σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά ταυτισθεῖ μέ τό **ἀξίωμα**, πού εἶναι μιὰ θεμελιώδης ἀρχή, πού δέν χρήζει ἀποδείξεως. ᾿Ασφαλῶς δέ τό θέμα τῆς **ὀρθοδοξίας** τῶν ᾿Αντιχαλκηδονίων εἶναι ἀντικείμενο διερευνήσεως καί μελέτης, **ἄρα δέν ἀποτελεῖ αὐταπόδεικτη ἀρχή**.

Συνεπῶς, ἐσφαλμένα οἱ μετασχόντες θεολόγοι στίς τρεῖς πρώτες **ἀνεπίσημες Συναντήσεις** βασίστηκαν πάνω στό κατ' ἐπίφαση «ἀξίωμα» αὐτό. Τό ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἐσφαλμένη «διευθέτηση» φαίνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι στήν τετάρτη **ἀνεπίσημη Συνάντηση**, πού ἔγινε στήν ᾿Αδδῖς ᾿Αμπέμπα, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1971, ἀποφασίστηκε, ὅπως πῶ πάνω δηλώθηκε ἀπό τόν Καθηγητή ἀείμν. π. **Ἰω. Ρωμανίδη**, ἡ συνάρτηση τῆς **δογματικῆς ταυτότητας** τῶν ᾿Αντιχαλκηδονίων μέ τή θέση τους πάνω στή Χριστολογία.

᾿Αλλωστε, δέν θά πρέπει νά ἀγνοοῦμε, ὅτι ἡ διορθόδοξη ᾿Επιτροπή, ἡ ὁποία συνῆλθε στή Μονή τοῦ Βατοπαιδίου, τοῦ ᾿Αγίου ᾿Ορους, γιά νά μελετήσῃ, μεταξύ ἄλλων, τή θεματολογία τῆς μέλλουσας νά συνέλθῃ Πανορθόδοξης Συνόδου, τίς ᾿Εκκλησίες τῶν ᾿Αρμενίων, τῶν Κοπτῶν, τῶν ᾿Αθησυνῶν κλπ., «ὅσας τείνουσι νά προσεγγίσωσι τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν», ἀποκάλεσε «ἕτερόδοξες»³⁹.

38) Βλ. **Πρακτικά - Κείμενα** τῆς Διορθοδόξου ᾿Επιτροπῆς Διαλόγου μετὰ τῶν ᾿Αρχαίων ᾿Ανατολικῶν ᾿Εκκλησιῶν (Σαμπεζύ, 7-11 Φεβρουαρίου 1979), σ. 31.

39) Βλ. **Πρακτικά τῆς Προκαταρκτικῆς ᾿Επιτροπῆς τῶν ᾿Αγίων ᾿Ορθο-**

Ἐπομένως δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτός ὁ χαρακτηρισμός τῶν Ἐκκλησιῶν ὡς **ὀρθοδόξων**, ἐνόσω εἶναι μία ξεχωριστή ομάδα Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες διαμορφώθηκαν μετὰ ἀπό ἐντονότατες δογματικές ἀντιπαραθέσεις μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

«Ἐλλωστε, ἡ ζητουμένη ὀνομασία τούτων ὡς «ὀρθοδόξων», ἄνευ οὐδενός ἐτέρου ἐπιθετικοῦ προσδιορισμοῦ, θά γίνη ὅταν καί ἐφ' ὅσον ἐπέλθη πλήρης δογματική, λειτουργική καί κανονική συμφωνία μεταξύ τούτων καί ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων», ἀποφάνθηκε εὐστοχα ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου Σεβ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καί προσέθεσε: «Ἐπί πλέον, ἡ τυχόν ὀνομασία τούτων, ἐν τῷ πλαισίῳ πάντοτε τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, διά τοῦ ὅρου ἀπλῶς «ὀρθόδοξοι» θά ἐπέφερον, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀντιρρήσεως, μεγάλην σύγχυσιν εἰς τό ἡμέτερον ὀρθόδοξον πλήρωμα ἀφ' ἐνός καί ἀφ' ἐτέρου εἰς τήν μέχρι τῆς σήμερον καθιερωθεῖσαν ἐπιστημονικήν καί ἐκκλησιαστικήν χρῆσιν τῶν ὄρων «Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι» καί «Ὀρθόδοξοι» μόνον διά τās ἱστορικῶς, δογματικῶς, ἐκκλησιολογικῶς, θεολογικῶς, λατρευτικῶς, κανονικῶς καί διοικητικῶς (ἐκκλησιαστικόν πολίτευμα) συντεταγμένας καί ἠνωμένας κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό πλήρωμα αὐτῶν»⁴⁰.

Ἀπό τίς κατά καιρούς δοθεῖσες ὀνομασίες στίς Ἐκκλησίες αὐτές, ὅπως, λόγου χάρη, «Ἀρχαῖες Ἀνατολικές», «Πρό Χαλκηδόνιες», «Μεταχαλκηδόνιες», «Μή Χαλκηδόνιες» καί «Ἀντιχαλκηδόνιες», ἔχω τήν ἄποψη, ὅτι αὐτή πού ἀποδίδει μέ σαφήνεια, αὐτό πού εἶναι στήν πραγματικότητα, εἶναι ἡ τελευταία. Οἱ δύο πρῶτες ἀποδίδουν τόν «προεσδυγενή» χαρακτήρα τους, χωρίς νά ἔχουν ὀποιαδήποτε ἄλλη θεολογική

δόξων Ἐκκλησιῶν τῆς συνελθούσης ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὁρει Ἱερῷ Μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου (8-23 Ἰουνίου 1930), Κωνσταντινούπολις, 1930, σ. 144.

40) Βλ. **Χρυσόστομου** (Γερασίμου Ζαφείρη), Μητροπολίτου Περιστερίου, ἐνθ' ἄνωτ., σ. 50.

σημασία, ἐνῶ οἱ δύο ἐνδιάμεσες ὑποδηλώνουν ἀπλά τή σχέση τους μέ τή Σύνοδο τῆς **Χαλκηδόνος**.

Ἡ πιό κατάλληλη ἔννοια γιά τή σαφή ἀπόδοση τῆς δογματικῆς τους ταυτότητας καί τήν ἀκριβή ἔκφραση τῶν πραγματικῶν αἰσθημάτων τους ἀπέναντι στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο εἶναι «**Ἀντιχαλκηδόνιες**». Ἡ ἀποψή μου αὐτή τεκμηριώνεται καί μέ ὅσα ὁ Κόπτης Πατριάρχης **Σενοῦντα Γ΄** (Shenouda III) μᾶς εἶπε, κατά τή συνάντηση πού εἶχαμε μαζί του, ὡς Διορθόδοξη Θεολογική Ἐπιτροπή, στό Ὁρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἴκουμ. Πατριαρχείου, στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης: «...*Εἰς ὅλα τά βιβλία τῆς Ἱστορίας μας, εἰς τό Συναξάριον, εἰς τά πλεῖστα βιβλία τῶν Ἁγίων, δυνάμεθα νά ἀναγνώσωμεν πολλούς ἀναθεματισμούς κατά τῆς ἀποδοχῆς τῆς Συνόδου ταύτης (τῆς Χαλκηδόνος). Ὁμιλῶ ἀνοιχτά πρὸς ὑμᾶς καί λέγω, ὅτι, ἐάν ἐγώ ὁ ἴδιος ἀπεδεχόμεν τήν Σύνοδον ταύτην, θά ἀνεθεματιζόμεν ὑπὸ τῆς ἰδικῆς μου Ἐκκλησίας. Ἐπομένως, ἐάν θέλωμεν νά ὀμιλῶμεν περὶ χριστιανικῆς ἐνότητος θά πρέπει νά θέσωμεν τήν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος κατά μέρος καί νά ὀμιλήσωμεν περὶ τῆς πίστεως σήμερον.* Ἔχετε ἐπτὰ Οἰκουμενικάς Συνόδους, ἐάν σᾶς λείψη μία, δέν πρόκειται νά χάσετε πολλά πράγματα»⁴¹.

Μπορεῖ, βέβαια, ἀπό τό κείμενο τῆς ὀμιλίας τοῦ Κόπτου Πατριάρχου, πού κυκλοφόρησε ἀργότερα, νά ἀπαλείφθηκαν τά πιό πάνω λόγια του, ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεων μας, ὅμως οὐδόλως διαφοροποιήθηκε τό μήνυμα πού ἤθελε νά μᾶς δώσει. Κι αὐτό εἶναι, ὅτι ἦταν καί παραμένουν **Ἀντιχαλκηδόνιοι**. Γι' αὐτό τό λόγο, προσωπικά χρησιμοποιοῦ αὐτή τήν ὀνομασία, κάθε φορά πού μιλῶ ἢ γράφω γι' αὐτούς.

Ἐξ ὅσων γνωρίζω, τήν ὀνομασία αὐτή χρησιμοποιοῦν καί ἀρκετοί ἄλλοι θεολόγοι, κληρικοί καί λαϊκοί. Τό θέμα ὅμως

41) Βλ. **Πρακτικά - Κείμενα** τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μετὰ τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (Σαμπεζύ, 7-11 Φεβρουαρίου 1979), σ. 10.

θά ἐπιλυθεῖ ὀριστικά μέσα ἀπό ἓνα Διάλογο, ὅπου τήν Ἱστορία καί τή Θεολογία θά ἐπικαλούμαστε καί θά ἐρμηνεύουμε μέ κριτήρια ἀντικειμενικά καί ἐπιστημονικά, χωρίς νά ἀναμιγνύουμε λόγους κοινωνικούς καί αἰσθήματα ἀβρότητας στήν ἀνίχνευση καί ἔξαρση τῆς ἀλήθειας, ὅσον ἀφορᾷ τά πρόσωπα καί τά γεγονότα τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος, τά ὁποῖα ἐπηρέασαν ἀποφασιστικά στή διαμόρφωση τῆς ἱστορικῆς ἐκκλησιολογικῆς πραγματικότητας, τήν ὁποία ἕως τίς μέρες μας ψηλαφοῦμε.

Τόν τελευταῖο καί καθοριστικό λόγο ἔχει ἀσφαλῶς ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Συνόδῳ, ὄχι μόνο γιά τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων, ἀλλά καί γιά τό τί ἀκριβῶς οἱ ἐκπρόσωποί τους πιστεύουν καί πραγματικά δέχονται ἀπό τήν Ὁρθόδοξη Χριστολογία, ἡ ὁποία βασικά ἐδράζεται πάνω στήν Δ' καί στήν Στ' Οἰκουμενική Σύνοδο, χωρίς ἀσφαλῶς νά παραγνωρίζονται οἱ ἀποφάσεις τῆς Ε' καί τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

(Συνεχίζεται)