

## «ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΚΥΡΙΟΥ ΟΥΚ ΕΧΩ» (Α' Κορ. 7, 25)

**Τοῦ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ,  
Γυμνασιάρχη – Ιεροκόρυκα – Λογοτέχνη.**

Αύτά γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στίν τῆς Κορίνθου μέ τά πολλά πνευματικά, καὶ ὅχι μόνο, προβλήματα. Γράφει ἀπό τίν "Ἐφεσο, περιτριγυρισμένος ἀπό τί βαθύτατη ἐκτίμηση καὶ τίν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη τοῦ Ἀκύλα καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Πρίσκιλλας (ἄτεκνου ζευγαριοῦ ἀφοσιωμένου στή διακονία τῆς νεόφυτης Ἐκκλησίας τῆς κατείδωλης Κορίνθου τῆς τότε ἀποστολικῆς ἐποχῆς). Πιστοί συνέκδημοι καὶ συνοδοιπόροι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, Ιουδαῖοι τίν καταγωγή ὁ Ἀκύλας καὶ ἡ Πρίσκιλλα, βρέθηκαν στίν Κόρινθο ὕστερα ἀπό τό διωγμό τῶν Ιουδαίων τῆς Ρώμης ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Κλαύδιο.

"Ο Ἀπόστολος Παῦλος φιλοξενήθηκε ἀπό τό ζεῦγος τοῦ Ἀκύλα καὶ τῆς Πρίσκιλλας στίν Κόρινθο γιά 20 περίπου μῆνες. Σκηνοποιός ὁ Παῦλος. Ἐργάζεται γιά τά πρός τό zήν' ὅπως καὶ ὁ Ἀκύλας.

"Ἐβοήθησαν ποικιλότροπα τόν Παῦλο οἱ καλοί αὐτοί ἀφοσιωμένοι συνεργάτες, πού ἔγιναν χριστιανοί ἀπό τή δική του διδασκαλία (τούλαχιστον ἀπό τόν Παῦλο). Ἔγινε μέ σύστημα ἡ ἐμπέδωση τῶν ἀληθειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στίς ψυχές τῶν δύο συνεκδήμων του (Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλας). Δέν τούς βάπτισε ὁ Ἰδιος. Ὁ Παῦλος δέν βάπτιζε. Βάπτισε μόνο τόν Ἀρχισυνάγωγο τῆς Κορίνθου Κρίσπο καὶ τίν οἰκογένειά του (ἡ ἐβραϊκή Συναγωγή τῆς Κορίνθου γειτόνευε, ἦταν ὅμορη μέ τό σπίτι τοῦ Ἀκύλα καὶ τῆς Πρίσκιλλας). Ἐβάπτισε, ἐπίσης, ὁ Παῦλος τόν Στεφανᾶν ἀπό τίν Ἀχαΐα καὶ ὅλην του τίν οἰκογένεια. Ἐβάπτισε καὶ τόν Γάϊον. Κανένα ἄλλον. Δίδασκε μόνο. Δέν βάπτιζε γιά νά μή προκληθοῦν παρανοήσεις. Βάπτιζαν οἱ πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας.

‘Ο Παῦλος ἄφησε στίν τὸν Ἐφεσο τόν Ἀκύλα καὶ τήν Πρίσκιλλα καὶ ἀναχώρησε γιά τά Ἱεροσόλυμα καὶ τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας.

Κατά τήν ἀπουσία τοῦ Παύλου οἱ συνέκδημοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελκύουν στό Χριστιανισμό τόν Ἀπολλώ, ἔνα πολύ μορφωμένο Ἑλληνιστή Ἰουδαϊο, ἔξοχο ρήτορα καὶ χειριστή τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας. Σαγίνευε τούς ἀκροατές του ὁ Ἀπολλώ. Καί μεταβαίνει στήν Κόρινθο, ὅπου τό κλίμα, τό κοινωνικό κλίμα τῆς πλούσιας πόλης ἦταν εὐνοϊκό γιά τούς ρήτορες καὶ τούς διανοουμένους.

Καὶ ἐπέστρεψε ὁ Παῦλος κατάκοπος στήν Ἐφεσο ἀπό τήν Ἀντιόχεια. Μαθαίνει γιά τίς φατρίες, τίς χριστιανικές φατρίες, πού (δυστυχῶς) κατά τήν ἀπουσία του εἶχαν γεμίσει τήν Κόρινθο. Πληροφορεῖται ὅλα αὐτά ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Χλόνης τῆς Κορινθίας, τῆς εὔπορης, ἰσαποστόλου κήρας. Οἱ ἀνθρωποί της (ὑπηρετικό προσωπικό) φθάνουν στήν Ἐφεσο γιά νά ἐνημερώσουν σχετικά τόν Παῦλο:

- «Ἐγώ εἰμαι τοῦ Παύλου», ἔλεγαν κάποιοι στήν Κόρινθο.
- «Ἐγώ τοῦ Πέτρου», πρόσθεταν ἄλλοι.
- «Ἐγώ τοῦ Ἀπολλώ», συμπλήρωναν πολλοί.

Ἐπέστρεψε, λοιπόν, ὁ Παῦλος στήν Ἐφεσο καὶ μέ ἄλγος πληροφορεῖται γιά τό πνευματικό χάλι, τήν πνευματική κατάντια τῶν χριστιανῶν τῆς Κορινθίου. Πικραμένος ὁ μεγάλος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν γράφει τήν ἐπιστολήν (54 - 55 μ.Χ.) καὶ τήν στέλνει μέ τούς ἀνθρώπους τῆς Χλόνης τῆς Κορινθίας (ኋ μνήμη της τελεῖται στής 3 Σεπτεμβρίου), πού βρίσκονται, ὅπως γράψαμε, στήν Ἐφεσο.

Ἐρωτᾶ τούς Κορινθίους στήν ἐπιστολήν του αὐτή ὁ Παῦλος, γεμάτος ψυχική δύνην: Πέστε μου, ποιός σταυρώθηκε γιά σᾶς; Ποιός ἀναστήθηκε; Μήπως ὁ Πέτρος; Μήπως ὁ Ἀπολλώ; Μήπως ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραϊος, ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔδωσε ἑαυτόν λύτρον ἀντί πολλῶν; Αὐτός εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς Ἔκκλησίας. Τέρμα, λοιπόν, στούς ἀνόπτους φατριασμούς.

Τέλος, στό ἔβδομο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, στίχο 25, διαβάζουμε κατάπλοκτοι: «Περί δέ τῶν παρθένων ἐπιταγήν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δέ δίδωμι ὡς ἀλεπημένος ὑπό Κυρίου πιστός εἶναι». Δηλαδή, γιά τό θέμα τῶν παρθένων, πού ζοῦν ζωήν ἀγνείας, ἀφιερωμένη στήν ἀγάπη «τοῦ πλοσίον» καὶ τοῦ Χριστοῦ, «ἐπιταγήν Κυρίου οὐκ ἔχω», δέν ἔχω καμία μυστική συνταγή ἢ διαταγή ἀπό τό Θεό. Ἀπλῶς δίνω τήν προσωπική μου ἀποψη «ὡς ἀλεπημένος ὑπό Κυρίου» γιά νά εἶμαι ἄξιος διδάσκαλος καὶ σύμβουλός σας. Ἀκρότητες «δέν δέχο-

μαι», συνεχίζει ὁ Παῦλος. Οἱ νυμφευμένοι νά εῖναι πιστοί στίς συζύγους τους, οἱ ὑπανδρευμένες νά εῖναι πιστές στούς συζύγους τους. Ἐν ἡ ἄγαμος ἔρθει σέ νόμιμο (θρησκευτικό) γάμο, δέν ἀμάρτησε. Νά γνωρίζει, ὅμως, ὅτι ἡ καθημερινότητα τῆς ἔγγαμης ζωῆς εῖναι διαφορετική ἀπό αὐτήν τῆς ζωῆς τῆς ἄγαμίας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀφιερώσεως. Καί ὅλα πρός δόξαν Θεοῦ καί μόνον.

— Πάντως «ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω», ὑπογραμμίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἑθνῶν. Καταπιεστικός δέν πρέπει νά γίνομαι. Οὕτε μπορῶ «νά κόβω γνῶμες» γιά τόσο λεπτά θέματα. Ἡ μπτέρα Ἔκκλησία θά δώσει τίς πρέπουσες ἀπαντήσεις. Αὔτη καί μόνο αὐτή, πού εῖναι τροφός καί κιβωτός σωτηρίας. Κανείς ἀλλος. Ἐξω ἀπό τίν Ἔκκλησία καιροφυλαχτεῖ ἡ αἴρεση, ἡ λανθασμένη, ἡ κουτσουρεμένη, ἡ ἐλλιπής πίστη.

Τά λόγια τοῦ Παύλου μᾶς θυμίζουν κάποιους σύγχρονους, καθ' ὑπερβολήν ἀμύντορες τῆς Πίστεως, πού, χωρίς ταπείνωση, γίνονται οἱ ἀπό καθέδρας εἰδήμονες καί ἐπιαΐοντες γιά ὅλα τά πνευματικά θέματα καί οἱ ἀποκλειστικοί ἔρμπνευτές τῆς Παραδόσεως..., χωρίς νά γνωρίζουν τίν Ιερά μας Παράδοση. Ὁ ἐν Τριάδι Θεός νά ἐλεήσει αὐτούς καί ἴμᾶς.