

## Ο Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας



ΣΤΙΣ 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο η εκκλησία υψώνει θριαμβευτικά τη σημαία της, το πανσεβάσμιο ξύλο της ζωής, τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Πράγματι ο Σταυρός είναι το καύχημα και το στολίδι της Εκκλησίας και όπλο αήττητο κατά των πάσης φύσεως πολεμίων. Επάνω στο ξύλο του Σταυρού μάτωσε η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και άνθησε η λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Τα Ουράνια σκύβουν ξαφνιασμένα και ατενίζουν τη φρικτή θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Η γη στρέφει με ευγνωμοσύνη το βλέμμα προς το Σταυρό και λυτρωμένη δοξολογεί το Θεό. Ολόκληρη η ανθρωπότητα κοιτάζει με άπειρη αγάπη το Θεάνθρωπο Ιησού που υψώθηκε από το ίδιο πλάσμα, τον άνθρωπο, στο ξύλο του Σταυρού, με τη δική Του Θεία θέληση για να σώσει τον άνθρωπο.

Στηριγμένη η ανθρωπότητα στη νίκη του Θεανθρώπου πάνω στο Σταυρό, συνεχίζει την πορεία της μέσα στους ατέρμονους αιώνες με ασφάλεια. Ο Σταυρός έγινε ο φύλακας της. "Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης...".

Έγινε ο Σταυρός σύμβολο του θριάμβου του νικητή Χριστού, ο οποίος δεν προσφέρθηκε "φρικτόν σφάγιον" πάνω στο Σταυρό για να μας εγκαταλείψει κατόπιν στην κάθε καταστροφική δύναμη, αλλά μας φρουρεί και μας καλεί να γίνουμε μέλη της επουράνιας βασιλείας Του. Ψάλλει, λοιπόν, θριαμβευτικά η Εκκλησία μας: "Ο Σταυρός Σου Κύριε, ζωή και Ανάστασις υπάρχει τω λαώ Σου...".

Τοιουτοτρόπως, από την επικράτηση του Χριστιανισμού, πάνω από των Ιερών Ναών μας τους τρούλλους, πάνω από το κοντάρι της γαλανόλευκης σημαίας του Έθνους μας, πάνω από τα προσκυνητάρια των δρόμων της πατρίδας μας και των σπιτιών μας τα εικονοστάσια, πάνω απ' τα κατάρτια των καραβιών μας και των νεκρών μας τους τάφους, υψώνεται περήφανα, σύμβολο της ζωής, ο Σταυρός και γίνεται ελπίδα και στήριγμα και στην παρούσα, αλλά και για τη μέλλουσα ζωή. Γίνεται ο Σταυρός πίδακας και κρατήρας Θείου νέκταρος και αίματος που σώζει τον άνθρωπο και για τούτο με ευλάβεια τον ανυμνούμε.

"Χαίρε, ότι ανυψούμενος, συνανυψοίς νυν ημάς,

Χαίρε, ότι προσκυνούμενος καθαγιάζεις τας ψυχάς"

Με το Σταυρό, "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" έγραψε με αστέρια στον ουρανό ο Θεός στον Ισαπόστολο Βασιλέα Κωνσταντίνο και αυτός με το λάβαρο με το Σταυρό επικεφαλής του στρατού του νίκησε κατά κράτος την ειδωλολατρία και ανήγαγε τη χριστιανική θρησκεία εις ουράνια ύψη, σε θρησκεία και Καισάρων.

Με πίστη στο Θεό εμείς ο Ελληνισμός της Κύπρου και με το Σταυρό όπλο ακαταμάχητο επικεφαλής του αγώνα μας, θα νικήσουμε το βάρβαρο Τούρκο εισβολέα και σύντομα θα υψώσουμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό σε κάθε εκκλησιά και παρεκκλήσι της κατεχόμενης τώρα γης μας και σε κάθε σπίτι χριστιανικό.

Ένα από τα σεβάσματα προσκυνήματα που γιορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι και το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι παρά την Πλατανιστάσα, κτίσμα του 15ου αιώνα, κατάγραφο από βυζαντινές αγιογραφίες και η μοναδική στοοπερίβλητη εκκλησία στην Κύπρο. Τούτο το Μοναστήρι η ΟΥΝΕΣΚΟ, ύστερα από γνωμάτευση ειδικών επιστημόνων, με απόφασή της ημερομηνίας 3/12/1985, το ενέταξε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς με αριθμό ευρετηρίου 351.

του Χριστόδουλου Παχουλίδη